

**2012** blev ett bra år.

Bloggandet fick en helt ny vändning när bloggen Kim Milrell.se ynglade av sig i den politiska grenen Kim Milrell.com.

Därtill kom LettersFromIsrael.com samt en blogg på TimesOfIsrael.com.

Inte illa.

Här följer de trevligaste inläggen från den privata bloggen.

Mycket nöje!

Kim Milrell, Stockholm, januari 2013.

### **Enkät 2011**

Postat 03 januari 2012, 09:40 av Kim

Dags för en liten enkät – det var inte igår – som jag hittade här.

vad gjorde du 2011 som du aldrig gjort förr?

- Presenterade kärlekspartner för familjen.

fick några av dina vänner barn?

- Ja.

dog någon i din närhet?

- Nej.

vilka länder besökte du?

- Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Israel.

vad skulle du vilja ha 2012 som du saknade 2011?

- Tålmod.

vilket datum 2011 kommer du att minnas, och varför?

- 25 juni. Träffade Brassan på Oranienstraße i Berlin.

vart tog det mesta av dina pengar vägen?

- Resor. Utan tvekan.

vad önskar du att du gjort mera av?

- Motionerat.

vad önskar du att du gjort mindre av?

- Knaprat chips.

hur firade du nyårsafton?

- Med fem vänner + pojkvän + hund i elegant villa. Mat, sprit, rolig lek (!!!) och bra musik (tack vare mig).

blev du kär under 2011?

- Ja.

bästa filmen?

- Oh, så svårt. Kanske Sarahs nyckel och The Stoning of Soraya M. Såg väldigt mycket film under 2011 (hemma så klart). Jag tror att jag var på bio endast en gång och då såg jag Black Swan.

vad gjorde du på din födelsedag?

- Var med fem vänner + pojkvän + hund i elegant villa. Mat, sprit, rolig lek (!!!) och bra musik (tack vare mig).

hur skulle du beskriva din stil 2011?

- Sluskig.

hur höll du dig från att bli galen?

- Läste inga svenska tidningar under tre hela sommarmånader.

vilken kändis/offentlig person beundrade du mest?

- Ayaan Hirsi Ali.

vilken politisk fråga gjorde dig upprörd?

- Allt PK:ande stör mig enormt.

vem saknade du?

- Kära hjärtanes. Ingen tror jag.

vem var den bästa nya personen du träffade?  
- Brassén.

## **Årskrönika 2011**

Postat 04 januari 2012, 09:53 av Kim

Innan vi kan borsta av oss och på allvar ta oss an 2012 så måste vi göra ett sådant där damigt avslut. Här är årskrönikan 2011.

”Snart är eländesåret 2010 slut”, deklarerade jag i december för ett drygt år sedan; 2011 skulle minsann inte bli något mellanår. 2010 var ju egentligen inte särskilt eländigt – bara tråkigt. Ett jollrande, malande mellanår.

2011 kom att innehålla många godbitar. För det första alla trevliga resor! Att hälsa på vännerna i Norge, familjen i Finland, väninnan i Danmark, polaren i Tyskland och De Nära Och Kära I Israel gjorde mig gott.

Jobbet malde på även det. Inga konstigheter. Trevligt att ha hand om företagets sociala medier. Efter 2010 års extrema arbetande hade jag bestämt mig för att (i stort sett) endast jobba måndag-fredag + ta ut en redig semester och ja, detta ”normala” jobbande gjorde mig gott.

Sex veckors semester, mina damer och herrar, kom och gick.

Värmland, Tel Aviv, Berlin... Lite av allt. Och en spirande romans med Brassén aka herr E.

Herr E som dök upp från ingenstans.

Och ganska snart stod det klart att herr E var den rätte. Ja, det var bara så. Bara att acceptera. Bara att tacka och ta emot.

Mitt i allt detta drog den omtalade renoveringen igång – nybliven bostadsrättsinnehavare som jag var. Mellan vardagsrum och kök dök ett sovrum upp, tapetlager efter tapetlager skrapades loss i vad som kändes som en evighet. Ett nytt elegant golv kom på plats och därefter tryckte

byggmästaren och hans bitch på paus, eftersom de själva blev med villa.

Jag vek ut mitt vackra (halva) hem i flådiga magasinet Din Bostadsrätt och jag njöt av att få tala om mig själv medan en journalist ivrigt antecknade.

På tal om magasin så fick jag en (helt annan) bild publicerad i decemhernumret av magasinet Menorah. Mycket tillfredsställande att se mitt namn i tryck i en sådan högklassig publikation.

Under 2011 träffade jag många nya vänner – främst sådana jag haft nätkontakt med men aldrig tidigare träffat IRL. Det var fester, teaterbesök, birastunder och långpromenader. Trevligt att känna så många smarta, roliga och vänliga människor. (Jag har sållat friskt, ty de vidriga eländesmänniskorna är ju i majoritet i vårt fina samhälle.)

Vissa vänner försvann också, men det gör mig inte så mycket. Det är ju det här med det svenskaste av det svenska: tycker du och din vän inte exakt likadant om exakt allting så kan ni inte vara vänner, ty då kan ju diskussioner uppstå och det vore ju vidrigt och rent ut sagt... provocerande. Nej, håll dig till dina ja-sägare! Gör det.

Så nej, de vänner som försvann saknar jag ej. (Håll er borta, jollrande fegfittor.)

Så ja, nu kan 2012 kicka igång på allvar.

### **Medborgarna lättar på trycket**

Postat 06 januari 2012, 08:07 av Kim

Vi har haft våra duster, Carola och jag, men allt är glömt och förlåtet ända sedan den där dagen då jag sprang på henne på Regeringsgatan.

TV-fria/lösa jag är ju inte mycket för musiksåpor men självklart kollar jag på nystartade The Voice Sverige. Och jag gör det endast på grund av att Carola är en av coacherna.

Vilken kvinna hon är! Vilken stjärna! Snygg, sassy, rolig, bråkig och platstagande. Älskar det.

Självklart skapar denna kvinna reaktioner och hon väcker som ett brev på snigelposten känslor hos de avtrubbade medborgarna. De rusar till Twitter och spyr ut allt elände de bär inom sig (och i vanliga fall endast låter pysa ut när de tar den där lördagsgroggen).

I stugor och bodar runt om i landet sitter Gråa Greta och Lennart Lagom och tycker att Carola är ”lite för mycket” och ”tar lite för mycket plats”. Jag njuter. Ni förstår, en stjärna är en sådan som väcker känslor och får människor att reagera istället för att bara sitta och mellanmjölksaktigt lalla med och jollra på. En sådan människa vill jag också vara.

Så hatten av för Carola!

Axplock från Twitter:

”Carola trycker o trycker men ingen vill ha henne.”

”Har just sett dom båda första avsnitten av #TheVoiceSverige. Övántat bra och troligen en ny succé för TV4. Men Carola...”

”Vill inte vara den, men, hade man inte typ kunnat byta ut Carola mot någon annan? Vem? Ja vem som helst, bara inte Carola.”

”Sista artisten i #TheVoiceSverige i kväll – var riktigt bra. Men Carola? Snälla. Vad gör hon? Måste skaffa mig en större skämskudde.”

”Det där magiska och galna som Carola har kan inte läras ut eller coachas fram. #TheVoiceSverige”

”Kollar #TheVoiceSverige på Tv4play. Perfekt, då kan man spola allt skit (läs Carola) ”Snart” hockey.”

”En bra sak med #TheVoiceSverige är att man slipper sitta med skämskudden redo när de sjunger (fast kan behöva den när Carola pratar).”

Så där fortsätter det sida upp och sida ner, men här och där glimmar det till:

”Herregud människor, sluta klaga på Carola. Hon är ju cool som få och tar plats.”

”Så glad att Carola tar stor plats och visar att hon sitter där av kunskap. Bravo! #TheVoiceSverige”

## **WARDAG**

Postat 09 januari 2012, 09:16 av Kim

Idag börjar 2012 på allvar.

Första veckan på ett nytt år är ju något av en mellanvecka. Som går på halvfart. Även om undertecknad arbetat som vanligt så blir en ju påverkad av andras julloveri och slapperi.

Men nu så. Nu kan 11 på allvar bli 12 och allt vi misslyckades med under förra året kan vi nu göra om och göra rätt. Visst är det en hisnande känsla och insikt?

Nu hinner jag inte sitta här och ugglas.  
Jobba, jobba, jobba.

Äntligen VARDAG.

## **Sommaren 1985**

Postat 13 januari 2012, 09:49 av Kim

Jag sprang in i farmors övergivna ladugårdsbyggnad. Mitt kritvita hår spretade åt alla håll och de svarta träskorna jag envisades med att bära klapprade mot cementgolvet. På mig hade jag en grön t-shirt med motiv av kossor (stylish redan då!) och mörkblå shorts i mjukt jeansstyg.

Jag gillade egentligen inte dessa lekar, men deltog ändå. På grund av J.

Nu letade jag efter det perfekta gömstället.

Bakom en lastpall satte jag mig på huk. Mina nervösa fingrar slet loss vassa träflisor ur den halvruddna pallen som stått på samma ställe så länge jag kunde minnas.

Jag skar mig och grimaserade.

”Ha ha”, hörde jag plötsligt. I samma sekund såg jag J:s bruna hår skymta fram. Snart såg jag hela honom.

”Där är du ju!” Han smilade så där som han alltid gjorde.

Avslöjande men hemlighetsfullt. Som bar han på en hemlighet vars existens endast jag kände till.

Mjölktänder mellan läpparna, den ena framtanden lite framför den andra. Öronen stod ut lite grann och hans bruna ögon glittrade som vattnet i den skitiga konstgjorda sjön vi brukade bada i.

Jag var tio år och jag var förälskad.

## **Madonna & jag**

Postat 14 januari 2012, 13:55 av Kim

Jag bad Jerry blogga om när han ”fann” Madonna och eftersom han var mycket lydig så tänkte jag att jag själv också borde knappa loss om mina erfarenheter och upplevelser gällande denna superdonna.

Jo, det var så här förstår ni, att redan innan jag hade hört Madonnas musik så hängde en OKEJ-affisch föreställande Madonna, på väggen i mitt flickiga pojkrum.

En tidig kväll kördes videon till Like A Virgin i något musikprogram på SVT (Listan?) och när jag gick upp på mitt rum så tittade jag på affischen och sa: ”Jag visste att du var bra, men inte att du var så här bra.” Exakt så sa jag högt för mig själv, teatral som jag var redan som embryo.

För min nästa månadspeng på hundra kronor (som jag utförde hushållssysslor i utbyte mot) köpte jag kassetten Like A Virgin. Ja, kassetten. Dels för att jag är så pass gammal att valet stod mellan kassett och LP och dels för att jag inte hade någon egen

vinylspelare (ännu). Jag hade ingen egen kassetbandspelare heller, utan vi glin hade våra bandspelardagar. Ja, bandspelaren vandrade från rum till rum och det gällde att verkligen lyssna loss när man väl bossade över apparaten.

Efter Like A Virgin rullade det på. Jag fick The First Album i julklapp (se bild) och när True Blue släpptes 1986 var febern större än någonsin tidigare. Papa Don't Preach var ett mästerverk lika mycket som videon till Open Your Heart var underbar och när La Isla Bonita toppade Trackslistan så grät jag av lycka.

Who's That Girl – titelspåret – var en underskattad pärla. Ja, den var ju en fet hit då men har tyvärr glömts bort av många idag. Älskar Madonnas röst så som den lät under den här perioden.

Like A Prayer kom och jag svävade som på moln när jag efter skolan, efter att ha köpt LP:n och missat skolbussen, promenerade hemåt med 85-kronors-skivan i en påse. Låtarna, omslaget, videorna, doften av denna epok – jag älskar allt.

Vogue följde. Och Immaculate Collection, Blond Ambition och In Bed With Madonna.

Erotica. Jag bodde på annan ort. Satt ensam på mitt rum med (återigen) kassetten Erotica i bandspelaren (vid det här laget min egen) och trots att jag inte gillade det nya – råare – soundet så gillade jag låtarna.

Samma känsla hade jag för Bedtime Stories. Lite för amerikanskt eller nåt. Vid det här laget var jag dock olyckligt kär och sambo (ett kort tag till), så de många fina balladerna föll mig på läppen.

Frozen. Frozen! Frozen kom och jag älskade den till och med mer än jag älskat Like A Prayer.



Efter blöta krogkvällar, i jakt på kärlek och bekräftelse, kom jag hem till bostaden och såg videon om och om igen. Snyftade. Längtade. Levde mig in i.

Fortfarande är Like A Prayer och Ray Of Light favoritalbumen.

Albumet Music. Jag var återigen (mer eller mindre) sambo. Bekvämt men inte helt "hemma". Lustigt hur jag kan kategorisera eller kanske katalogisera mitt liv efter Madonnas skivsläpp. Music – titelspåret – var aldrig riktigt min kopp. Inte de övriga singlarna från albumet heller. (Don't Tell Me hatar jag nästan.) Pärlorna hittade jag bland de mer anonyma albumspåren. Gone. Impressive Instant. Paradise (Not For Me).

American Life. Oerhört bra melodier och texter som producerats till könlösa, svala låtar. Nej, den där Mirwais Ahmadzaï är inte min favoritproducent!

Från svala American Life till varma Confessions On A Dance Floor. Gillar mycket kombinationen av poppig, lättillgänglig musik och smarta, mer eller mindre djupa texter. Kombinationen är synonym med Madonna och däri bottnar min enorma kärlek till denna kvinna.

Vi kommer fram till Hard Candy (läs min recension). Inte Madonnas bästa album, men låtarna är hållbara och 4 Minutes har vuxit till sig rejält. Idag gillar jag den mer än jag gjorde då.

Och nu skriver vi 2012 och här sitter jag och väntar på M.D.N.A.

### **Eurovision har fått ett nytt fan**

Postat 24 januari 2012, 10:20 av Kim

Big news!

Ännu ett fan av Eurovision Song Contest har fötts. Det är naturligtvis herr E som fallit pladask för musiktävlingen.

Denne brasse hade så klart aldrig hört talas om vare sig Melodifestivalen eller ESC, men jag var inte sen att ge honom en snabblektion.

Flera MF-låtar diggade han redan i somras (av bl.a. Timoteij, Caroline af Ugglas, Lili & Susie) men i helgen tog vi det stora klivet ut i ESC-världen.

Vi såg förra årets tävling från start till mål – inklusive semifinalerna – och farbror Eurovision fick nästan en tår i ögat när han med egna ögon fick se ett Eurovisionfan födas.

Herr E gillade många, många låtar och han älskade uppträdandena, ”vykorterna”, scenen och dramatiken. Inte minst njöt han av att se hela omröstningen från början till slut. I bar överkropp satt han och vändades, skrek, applåderade och förundrades. ”Hur, HUR, kunde de ge Italien 12 poäng?”  
”Varför gick det inte bättre för Finlands underbara Da Da Dam?”

Nu ser E fram emot att ”live” följa såväl MF som ESC. Snart är det dags!

Herr E:s topp 5 2011 ser för övrigt ut som följer (inte illa!):

1. Finland
2. Serbien
3. Israel
4. Tyskland
5. Schweiz/Ungern (delad)

### **Väl valda ord**

Postat 25 januari 2012, 09:28 av Kim

Vad ska jag berätta för kul idag då?

Hmm. Jo, jag kan berätta att när E satt på bussen från Arlanda så lyssnade han på någon svensk radiokanal. Det gick undan och han förstod inte många ord. Några kunde han dock urskilja och nedan ser du hur det förmodligen lät i E:s vackra öron.

asjdh ajhjhf ääkj jdshji **fitta** sjh fhf elfehfeh dkjshh fjshsf  
ajhfjkfhf peråearj jfnkanbf ölwjrnk kjflsf ejhrnfjknajkfdb  
ejkfjkbfbk **vagina** jksbfbkbfjb fkejfkjb oögkhrjio flawowå  
jfidjfsnf gilgoeg nlkghoiehal ghghlhöer jpgjekhf jlkhg  
åwprjwprj qåwowje **klitoris** jkwj åfwjrk jlsjflj apojgeth  
jglkejtpj völdjla öjgrjtejt köhgrhkråk öojgfjer åprwk jlng  
qåoewi **butt plug** ååeot ja jfakj ifjioeho.

Undrar just vad det var för program han lyssnade på.

## **26 januari 2012**

Postat 26 januari 2012, 09:43 av Kim

Hallå!

Hur har ni det i dag?

Jag har det bra.

Sebbe och jag har kommit igång med motionerandet igen.

Hela veckan har vi gått till och/eller från jobbet. I morse under stor tidspress.

Gubbläsket brinner återigen och så här på ålderns höst måste hälsan få en mycket framskjuten position. Har dessutom en betydligt (näja) yngre kärlekspartner, så jag måste hålla mig ung i sinnet och spänstig i köttet.

Hmm... mycket åldersrelaterat... Ibland glömmar jag faktiskt hur gammal jag är.

Sant! Gör ni det?

## **Detox**

Postat 30 januari 2012, 12:58 av Kim

Jag tycker om att plåga mig själv.

Att testa mig själv.

Lust eller beroende?

Man kan aldrig riktigt veta.

Den här veckan ska jag detoxa genom att hålla mig ifrån sociala medier. Jag blir bara förbannad hela tiden, så jag ska helt sonika inte logga in någonstans.

På en hel vecka.

Uppdatering: Jo förresten – jag måste kolla FB en gång om dagen, ty jag får många spännande meddelanden och länkar skickade till mig.

Och dessutom har jag hand om Twitter och FB på jobbet så... Okej okej, jag ska skära ner rejält i alla fall!

Det har gått två-tre timmar sedan jag loggade ut och jag måste känna att jag känner mig lite handikappad. Vill ju få de senaste nyheterna serverade – konstant.

Är nyhetsnarkoman, jag vet.

Om en lastbil välter i södra Kina och 100 000 får trillar ur och pinnar på i det karga landskapet – vad ska jag göra åt det?

Måste jag ens ta in den informationen?

Nej. Den här veckan säger jag bestämt nej.

Jag finns på Skype. På grund av E.

### **Dagens SMS**

Postat 30 januari 2012, 14:17 av Kim

”Hej Kim. Verkar bli valpar snart. :)

Molly är tjockis nu och de borde komma vilken dag som helst.

Vet ej hur många osv. Men vi får väl se snart.”

**JAG SKA BLI FARFAR!**

### **Nej tack till Spotify**

Postat 31 januari 2012, 12:03 av Kim

I juni 2011 skrev jag ett inlägg om att jag skulle testa Spotify och återkomma med mina åsikter om tjänsten.

Det tog ett tag – förlåt – men nu är jag redo.

Jag har nämligen just hoppat av.

Your Spotify Premium subscription has been cancelled and will expire on 2012-02-28.

Varför undrar du nu.

Därför att jag använder inte Spotify tillräckligt mycket.  
Och varför gör jag inte det?  
För det första så saknar jag en massa alster, men jag måste ändå säga att jo, på Spotify finns en väldig mängd musik. Men den som finns – som jag ”normalt” lyssnar på – har jag redan köpt i cd-format eller på iTunes osv. Och jag kommer fortsätta köpa mina favoritmusikanter och älsklingsorkestrars musik, ty jag vill äga den. Jag vill kunna göra vad jag vill med den. Med Spotify känner jag mig ängslig – tänk om albumet försvinner helt plötsligt! Tänk om nätet går ner när jag sätter mig tillrätta i soffan och \*lyssnar\* på musik, så där som jag ofta gör. D.v.s. lyssnar aktivt utan att göra något annat under tiden.

Gillar inte Spotifys utseende heller. Och det där galna systemet som jag inte förstår mig på – att man kan köpa musik... Som sedan försvinner(?). Nej. För invecklat för farbror. Jag är gammaldags och konservativ när det gäller musiklyssneriet. Allra helst vill ja ha LP:n i min samling. Eller okej då... CD:n.

Hade de lite mer udda artisterna (läs: hebrepop) som inte finns att köpa på iTunes funnits att lyssna på på Spotify, så hade jag förmodligen känt annorlunda.

Men nej, så jag lämnar Spotify.

### **Dagens SMS**

Postat 01 februari 2012, 08:04 av Kim

”Det rör sig i magen.”

Snart kommer valparna.  
Och jag är inte förvånad, ty jag drömde om dem i natt.

### **Dagens superdjupa fråga**

Postat 02 februari 2012, 11:12 av Kim

Vad fan (<- betoning där) är det för fel på människosläktet?

Hur i helvete (<- betoning på "hell") ska vi kunna få fred på jorden när människor inte ens kan gå på fotbollsmatch utan ha ihjäl varandra?

Allvarligt talat (<- sucka här).

En kan ju inte annat än skämmas (<-betoning, många "m") över det ack så "smarta" (<-läses med ironisk touch) människoaset.

Fy fan, som vi säger på ren svenska. Så jävla primitivt och patetiskt.

### **Högtidsdag!**

Postat 03 februari 2012, 08:29 av Kim

I dag släpper Madonna nya singeln Give Me All Your Luvin' och jag är nervös, upplädd och tacksam över att jag trots min skyhöga ålder lyckas vara med ännu en gång. Att jag lyckats överleva liksom.

När M släpper singlar och album så försvinner allt annat. Jag har genom åren både skolkat för att kunna ila iväg till skivbutiken och legat sömlös natten innan det stora släppet.

Alla har vi våra intressen/fetischer.

Klockan 15 är det dags att shoppa loss på iTunes (de har en fin nedräknande klocka på förstasidan), så det gäller för farbror att springa hem från jobbet, med andan i halsen och halkskydd på skorna, och sätta sig tillrätta i soffan och sedan bara lyssna och njuta. Hela helgen. Så stör inte!

### **Njut åsiktsfriheten, medborgare! (Annars tas den ifrån oss.)**

Postat 03 februari 2012, 09:15 av Kim

Någon på Twitter: "Vad säger ni om att göra fredag till en GLAD TWITTERDAG!? Inga tunga ämnen, ingen politik. Bara humor, glädje och omtanke!!"

Inget irriterar mig så mycket som sådant här.

Kulorna viner och människor dör. Allt går åt helvete, men vi ska ha det så himla TREVLIGT hela tiden. Vi ska absolut inte tala om några tunga ämnen och vi ska inte skapa kontroverser. Detta gäller så klart i huvudsak människor som antingen inte vet vad de tycker om saker och ting (tips: skaffa dig en åsikt) eller inte kan stå för sina åsikter (tips: vi lever i ett fritt land – njut av det).

Usch, jag blir så provocerad och rent ut sagt äcklad. Denna påklistrade trevlighet och strutsmentalitet känns för övrigt som ett supersvenskt fenomen.

Såja, nu kan ni rasa.

### **Nu har barnen kommit!**

Postat 04 februari 2012, 17:26 av Kim

Sebbes dam Molly födde idag två töser och en gosse. Farfar Kim är SÅ stolt.

### **Valvaka + 15 minuter**

Postat 06 februari 2012, 08:38 av Kim

Igår var det valvaka; Finlands nya president skulle väljas och dessvärre blev det inte som vi hade önskat.

Men men.

Roligt var det hursomhelst att Svenska YLE (som alltså sände svenskspråkig valvaka för finlandssvenskarna och andra nyfikna svensktalande) diggade min tweet (nedan) och lät mina visdomsord och mitt vackra ansikte (+ hand) synas över TV-apparater och datorskärmar världen över.

Det var mina 15 minuter i rampljuset och jag är mycket stolt över att det blev i politikens underbara värld.

Jag på Twitter: "Det är inte illa alls att komma tvåa.  
#Valet2012 #PositivaVeckan."

### **Info :-)**

Postat 09 februari 2012, 13:21 av Kim

Två av Sebbes valpar dog. Så nu har vi sorg. En tös är svag men klarar sig förhoppningsvis. Låt oss lipa tillsammans. En viss mängd sorg måste ut så det är bara att öppna luckorna så att det snabbare går över.

### **Några ord om Whitney**

Postat 13 februari 2012, 08:35 av Kim

Jag vaknade igår av att syster min (som är här på besök) slet upp dörren till sovkammaren och skrek: "Whitney Houston är död!" "Ge mig datorn!" kommenderade jag.

Sedan låg detta dödsfall som ett fult lock över resten av dagen. Nej, ingen blev väl särskilt förvånad, men det är ju så oerhört tragiskt.

Även om Whitney aldrig var min favorit eller min "idol" så köpte jag alltid hennes skivor. För mig var hon "vokalisten" och jag har ack så många minnen till hennes finaste bitar.

Som den där gången då jag låg och lipade i bingen, olyckligt kär för allra första gången, med "I Will Always Love You" på repeat. Ja, förutsägbart men sant.

Eller när jag låg på ett täcke på golvet i min sänglösa allra första lägenhet och ylade med i "All At Once" – även då med kärlekssorg i bröstet.

Eller när jag, och nu kommer äntligen ett glatt minne, satt i en taxi i Barcelona, med min dåvarande almost-sambo "Miljonären". Het katalansk vind i mitt hår och Whitneys "One Moment In Time" strömmande ur högtalarna. "Detta är livet", tänkte jag och log och slöt ögonen. "Känner mig helt lycklig för första gången någonsin."

Vad vi lär oss av Whitney är att vad som helst kan hända. Och då menar jag på ett dåligt sätt. Att en kvinna som är SÅ stilig



och har en SÅ ljuvlig stämma och som har, ja allt, kan halka och hamna så snett betyder att det kan hända oss alla. Fiffigt och hemtamt kan vi säga att Carola om ett par år kan låta runt på Malmskillnadsgatan med en spruta i armvecket. Det kan hända oss alla. Vi kan alla dö ensamma i ett badkar. Så låt oss inte frossa i andras olycka.

### **Syrrans besök**

Postat 14 februari 2012, 09:16 av Kim

Så här var det.

Syrran hade bestämt sig för att i lördags lämna man och barn hemma för att gå ut en sväng med en väninna. Och tjattrar osv, ni vet. Den uppenbarligen inte så fina väninnan avbokade dagen innan och syrran, rivig som jag, beslutade sig för att inte sitta hemma och sura. "Jag kan komma och hälsa på dig istället", kvittrade hon.

Sagt och gjort.

I lördags morse dök hon upp och helgen blev fin och familjär. Matlagning. Film. Besök hos Villabögarna. Djurgårdsfärjan. Storpromenad. Shopping. Bögöl på Torget. Och naturligtvis åkte peruker och locktänger fram.

### **Goda nyheter**

Postat 14 februari 2012, 10:09 av Kim

Goda nyheter denna morgon!

Sebbes tös mår bra och hon har nu fått ett namn, Elisa Day, efter låten med Nick Cave och Kylie. (Fatta att mitt barnbarn döps efter en underbar Kyliedänga utan jag ens är inblandad!)

### **Sjuk men hoppfull**

Postat 18 februari 2012, 01:15 av Kim

När E kom natten mot fredag så låg jag i sängen och hade feberfrossa. Helt plötsligt.

Ja, "alla" är ju sjuka just nu, men det kom så plötsligt.

Fredag morgon gick jag till jobbet – eftersom jag inte vill ställa till med problem och jag är så lojal och bla bla.

Men sedan gick jag hem mitt i allt. 39,3 i feber.

Legat i sängen sedan dess.

Tur i oturen att E är här när jag är sjuk, ty han tar hand om mig och Sebbe.

Imorgon har vi en väldigt viktig fest att gå på, så jag hoppas verkligen att jag mår bra nog!

Nu ska jag premiärsova med BETTSKENA! Hämtade ut den idag.

Spännande.

Det är därför jag har sådana tandproblem – jag gnisslar som tusan.

God natt.

## **Sälj rubbet**

Postat 23 februari 2012, 07:24 av Kim

En väninna till mig meddelade att det var dags att packa ihop, bryta upp och börja om på nytt.

Efter flera år i norra Sverige bestämde hon sig för att flytta söderut och för att göra det så smidigt som möjligt så ställde hon till med loppis.

”Allt ska bort”, skrev hon på Facebook och bjöd in vänner, bekanta och bekantas bekanta. ”Kom och köp alla mina prylar!”

Lekte med tanken. Skulle jag kunna göra något liknande?

Jag vet inte jag.

Visst, en massa skräp har jag där hemma. Saker som ingenting betyder. Men nog finns gott om prylar med stort affektionsvärde också. ”Dyra” saker betyder inte mycket för mig, men den där ljusblå askkoppen i glas, som jag tjatat till mig av föräldrarna – den står och kommer alltid att stå på hedersplatsen i hemmet.

## **Hembyn har fått en ny byabög (+ vilda vinprovarkvällar)**

Postat 23 februari 2012, 07:27 av Kim

Jag lämnade hembyn när jag var 15.

Idag läser jag på hembyns fritidsförenings hemsida:

Tack alla \*\*\*\*\*bor som var med vid vinprovningen. Vi hade jättetrevligt. Vi tackar Lotta och Magnus för utbildning av vinproduktion och Vi tackar Christer för det fantastiska pianospelet, som kom från hjärtat och själen. Det var helt undebart. Vi kunde ha lyssnat hur länge som helst.

Vidare läser jag:

Hej! Nu börjar buggkursen. Tisdagen den 11 oktober kl 18.00. Vi ska ha kursen 7 ggr och kostnaden är 50kr per gång.

Och:

Hejsan! Det blir Spelkväll i hembygdsgården Fredagen den 6 november. Vi startar kl 18.00 och håller på under kvällen. Ewa och Magdalena fixar varma mackor till en billig peng. Vi kommer att få lära oss reglerna till Texas Hold Em, samt spela lite andra spel. Väl mött önskar vi i \*\*\*\*\* FF.

Och den där Ewa! Visst förtjänar hon en tårta:

Ewa har fixat pengar till Luftvärmepump!! Borde vara värt en tårta åtminstone!

I rapporten från senaste styrelsemötet läser jag under punkt 10 "övriga frågor" följande:

Lotta önskar veta hyra för de två tillfällen hon hyrt. Lotta och Ewa vill ha pengar för pysslet och tar det med Magdalena. \*\*\*\*\* kommun betalade 400 kr plus 650 kr (för breda mackor mm) för detta

med fikat vid bredbandsträffen.

Under våren kanske vi kan samarbeta med buggkursen med \*\*\*\*\*. Var lite få

deltagare så Ewa fick lägga ut då vi lovat vara 10 st.

Åke har fixat lite med vägen.

Kan vara bra att kontakta Trafikverket/NCC för att får dikning så att vattnet inte

rinner in på vår väg.

Majken vill ha 100 kr för städning samt för ett kvitto.

Notera gärna att "Åke har fixat lite med vägen".

Mina efterforskningar (heja Facebook!) avslöjar att det i byn bor en bög – en så kallad byabög – och jag undrar vad han gör om dagarna.

### **Hoppas hon är en riktigt grabbig superflata...**

Postat 23 februari 2012, 09:26 av Kim

...Som säger nej tack till skumpa och YEAH, BRING IT! till bärs.

Saxat från FB:

Jag hade en Bollinger på kylning, men böt ut den när jag fick höra att det var en prinsessa. Då lade jag in en Tsarine istället, det kändes lite roligare med rosa champagne när det blev en prinsessa.

Ni förstår, ungen är bara några timmar gammal men redan nu ska vi börja bete oss si och bete oss så bara för att hon (förmodligen) har en snippa mellan benen.

### **Kan inte inte dela med mig**

Postat 23 februari 2012, 10:10 av Kim

Henry Bronett tycker att jag är "hjärtlig, vänlig och rolig på en gång". Så pass att jag borde ståuppa eller skriva små "historietter".

Bara det faktum att han sa "historietter" tyder på att vi skulle kunna bli bästisar.

### **"Välkommen hem"**

Postat 28 februari 2012, 17:32 av Kim

Små kärleksfulla gester gör vardagen vacker.  
Pequenos gestos de amor torna a vida bela.

Sju år senare lyckades jag äntligen skydda mitt trådlösa nätverk.  
Passade på att vara lite romantisk.  
Vissa kräks.  
Andra jublar.  
Men ingen gäspar.

Nätverkets namn består av mitt respektive Brassens efternamn.

### **Annars är det bra**

Postat 29 februari 2012, 12:39 av Kim

Solen ler sitt vackraste tandlösa leende mot oss huvudstadsbor.  
Medborgarna börjar äntligen klä av sig och upp sig en smula.  
Polisen avhyser Occupy Stockholm-människorna och Sebbe jublar – han får äntligen sin toalett tillbaka. Ni förstår:  
Brunkebergs torg är den enda gröna fläcken här i krokarna och den har sedan i höstas varit "ockuperad". "Systemet är problemet" och andra "fiffiga" texter har syns på banderoller och Sebbes stackars otömnda blåsa och tarm har lett till sura miner från den annars så glada gossen.

Veckorna är evighetslånga och stenträsta de veckor E inte kommer från Berlin över veckoslutet. Lunkar på. Så blev det fredag och jag ser fram emot måndag så att nästa fredag kan dyka upp. Men snart, snart är det slut med detta väntande.

Någon måste komma och rensa avloppen i badrummet (igen). Nu är de återigen igenproppade (WHY?) och jag KAN INTE rensa dem. Det går bara inte. Jag vet, ibland säger vi människor att vi "inte klarar av" vissa saker och så kan vi om vi vill, men när det gäller detta eviga propperi så klarar jag faktiskt verkligen inte av det. Har förvarnat E: "det blir din uppgift när du flyttar in!" Men tills dess: HJÄLP!

Och så kan jag inte sova då samhällstillståndet oroar. Sverige har blivit rena rama dårhuset och något måste göras.

Annars är det bra.

### **1 mars 2012**

Postat 01 mars 2012, 09:17 av Kim

Hola!

I natt låg jag och grubblade. Försökte komma på hur vi ska rädda detta dårhus till samhälle. Vid 04:00 kom jag fram till att skeppet har seglat, tåget har lämnat stationen och loppet är kört osv. RÄDDA SIG DEN SOM KAN!

Sedan somnade jag. Andningen blir lättare när man accepterat läget.

Allt går åt helvete medan medborgarna knaprar chips framför Big Brother.

Men låt det gå åt pipsvängen då – jag har inga barn att tänka på.

YOU'RE ON YOUR OWN!

Puss!

### **Det var en gång en orkester från Åbo**

Postat 02 mars 2012, 23:35 av Kim

Som ni vet så älskar och hyllar jag Pernilla Karlssons finländska ESC-låt "När jag blundar", men låt oss nu tala om när Finland senast sjöng på andra nationalspråket – svenska – i ESC.

Året var 1990 och jag hade just (faktiskt) flyttat till Finland (för att bli av med såväl hetero- som homo-oskuld osv.) då Beat framförde "Fri?".

Låten fick åtta poäng och hamnade näst sist och då gillade jag den inte – men för en sisådär tio år sedan så började jag tokgilla låten.

Nej, inte som "När jag blundar" – men jag diggar den ändå.

Sedan är det ju så att jag – som har feta finländska gener (vilka jag blir mer och mer stolt över ju mer Sverige går åt helvete) och förfäderna kommer från den svenskspråkiga delen av Finland – dock från finsktalande familjer – men jag ÄLSKAR det svenskspråkiga Finland.

Kanske på grund av min tid i svenskspråkig skola i Vasa (då när jag premiärböglåg med en klasskamrat).

Ni förstår: det finns två "ställen" jag känt mig hjärtligt välkommen på här i världen – det svenskspråkiga Finland och Israel.

Fatta.

Med finländska gener var barndomen i Sverige svår. På den tiden var det ju "konstigt" att vara "finne" (svenskarna visste inte vad som komma skulle) (det var humoristiskt menat) och när jag väl kom "hem" till Finland så blev jag misshandlad för att jag var för "svensk". Jag antar att i svenskfinland så vad jag lite lagom. :)

När jag sedan kom till Israel för första gången – året var 2008 – så blev jag hyllad, älskad och välkomnad från första stund.

## **Helgen**

Postat 05 mars 2012, 08:38 av Kim

God ny vecka – shavua tov!

Hur var helgen? Jodå, den var bra.

I fredags kväll satt jag i bostaden och arbetade tills klockan slog tidig morgon.

Under lördagens morgonpromenad sprang vi på Elisa Day (se tidigare inlägg) och det var ljuvligt och fint.

Därefter gjorde jag något som jag inte hade gjort på evigheters evigheter: jag "gick på stan". Ha ha ha.

Naturligtvis inte så där planlöst, utan helt enligt schema – det skulle gå så snabbt som möjligt och jag hade tre ärenden att uträtta så jag tänkte till och lyckades tack vare det pricka in alltsammans på en och samma gata.

1. Jag handlade kanelwhisky på bolaget (underbart gott – står bland likörerna). Jag fick visa leg och det var ju trevligt att få göra det så här på ålderns höst.

2. Jag gick till en modeboutique för att hitta en trasa att täcka kroppen med på kvällens kalas. Hatar att handla kläder men lyckades faktiskt hitta två helt okej trasor. "Vilken fin färg!" sa unga butiksdamen innan hon gav mig några snabba "modetips".

3. Jag handlade mat och när jag kom hem lagade jag min bästa vegetariska bolognese någonsin. (En skvätt gräddes gör den ännu mustigare.)

På kvällen joinade jag och Sebbe – efter tre veckors paus – MF-ligan och det var ack så trevligt att umgås med våra fina kamrater igen. Mer om det på söndag när jag på twitter kommer att "tala till nationen". Vänta bara.

Sedan blev det söndag och jag var helt slut. Aptrist att läsa om "trötta människor" men fy farao vad seg jag var. Hade kunnat lägga mig vid 17 men kunde ej p.g.a. Sebbe.

Vid 21 gav han mig äntligen grönt kort och vi somnade sött huller om buller i bingen.

### **The Brazilian Jury Speaks #Mel2012**

Postat 08 mars 2012, 09:26 av Kim

Eduardo Costa is a hip and fancy Brazilian music lover and former DJ, currently based in Berlin. 2012 marks his first year as an MF and ESC fan and we met him to catch up about his new number one interest: Melodifestivalen.



KM: Olá-Shalom Eduardo. Before sharing your thoughts about the entries in this year's Melodifestivalen, let us ask you a few questions!

EC: Okey boy.

KM: What made you fall madly in love with MF?

EC: I do not know if it was another country, I would like it as much. I guess the Swedish music industry is sooo ahead of other countries. Most of the songs are super well produced so it counts when one watches MF. In the end the songs are great (most of them at least).

And Kim, of course.

KM: What could be done better?

EC: Hm. Everything is new to me. I mean, the process of the show, how the votes take place and whatnot. So I am not sure if I can give a clear assessment of improvements. The show seems tight and the between-acts are okey.

KM: Do you think that a show like MF would do well in Brazil?

EC: Well. We had something like that in the 60s and it was a huge hit. But not so sure if the people could vote. I guess it had only a jury. And one of these shows was called Festival Internacional da Canção (FIC). Almost like Melodifestivalen.

KM: Have you heard any of the 2012 ESC songs, and if so, what are your thoughts?

EC: Yes. But not a lot. Loving the Finnish entry. Pernilla is great.

KM: Now – shoot!

EC: Okey, here goes:

1. Loreen – Euphoria 5/5

Love it. Gave me chills at the first time. Like her voice, the dramatic performance and the beat. Very well produced. My favorite by far. #LoreenTillBaku

2. Carolina Wallin Pérez – Sanningen 5/5

Super love it. Voice, beats and the indie vibe. Toppen! Fav after Loreen.

3. Timoteij – Stormande hav 5/5

I am a Timoteij bitch. Like the beat, voices (not so much the fake instrument playing) and their cuteness. Catchy.

4. Charlotte Perrelli – The Girl 5/5

Didn't like at first, but then got stuck in my head. But why the screen, girl?

5. David Lindgren – Shout It Out 5/5

Love it! Better than Danny. Surely an underdog. Got some moves!

[The following not necessarily in 100% correct order.]

Danny Saucedo – Amazing 4/5

Danny, oh Danny. If your voice wasn't so strange in the live act I would give you a 5. Catchy tune though and nice beats. Special points for the performance.

Andreas Lundstedt – Aldrig aldrig 4/5

Very Pet Shop Boys and I like it.

Mattias Andréasson – Förlåt mig 4/5

Catchy and nice beats. Should have gone to the finals.

Lisa Miskovsky – Why Start A Fire 3/5

Catchy, but not ESC material.

Sean Banan – Sean den förste Banan 3/5

The guy is terrible and I would feel very ashamed for Sweden if he went to ESC, but the song is catchy as hell.

Abalone Dots – På väg 3/5

Beautiful melody and I like the three voices together, but nothing special.

The Moniker – I Want To Be Chris Isaak (This Is Just The Beginning) 3/5

Some parts I like, but the vocalist gives me the creeps. Kinda repetitive.

Marie Serneholt – Salt And Pepper 3/5  
Like the vibe, the energy, the beat, but at the end it's just another poppy song.

Ulrik Munther – Soldiers 3/5  
Catchy song. I understand that it can turn into a hit all around, but not my cup of tea.

Top Cats – Baby Doll 3/5  
I dig the rockabilly vibe, but it sounds like that: just another rockabilly song.

Mimi Oh – Det går för långsamt 3/5  
Starts promising, but the chorus is meh.

Love Generation – Just A Little Bit 3/5  
Not bad, but nothing spectacular.

Molly Sandén – Why Am I Crying 3/5  
Not my cup of tea also, but the drama keeps you in. Can see it turning into a hit.

Hanna Lindblad – Goosebumps 3/5  
Hmmm. Poppy but nothing special.

Axel Almark – Kyss mig 3/5  
I like it but sounds like other things we already know. Kudos for the energy.

Thorsten Flinck & Revolutionsorkestern – Jag reser mig igen 2/5  
Crazy dude. Nothing special to me though, but kudos for the drama.

Sonja Aldén – I din himmel 2/5  
Good lord almighty! Can we be more tacky? Nej, tack!

Thomas Di Leva – Ge aldrig upp 2/5

Don't like his voice and the song at all.

Youngblood – Youngblood 2/5  
And we are back in the 90s again. No more boy bands, please.

Maria BenHajji – I mina drömmar 2/5  
Something weird with her voice. Maybe too nervous. Don't like the ballad.

Afro-Dite – The Boy Can Dance 2/5  
Nice outfits and voices, but too outdated.

OPA! – Allting blir bra igen 2/5  
Meh. Don't even know what to say about it, other than that I didn't like it.

Lotta Engberg och Christer Sjögren – Don't Let Me Down 2/5  
Cute couple and song, but outdated.

Dead by April – Mystery 1/5  
Can I die already? Boring and copy/paste of final 90s, early 00s rock bands like Limp Bizkit. ZZZZZZZZ.

Dynazty – Land of Broken Dreams 1/5  
NOOOOOOO. Tacky metal bad. Eeew.

Andreas Johnson – Lovelight 1/5  
There is enough soft rock in this world. Pass.

Björn Ranelid feat. Sara Li – Mirakel \*/5  
Oh boy oh boy oh boy. I can't give this song a score. It is so bizarre and unique. Moments of embarrassment and crazyness. Really, WTF, but catchy.

### **Lösenordsskyddad: Blast from the past**

Postat 13 mars 2012, 09:06 av Kim

I dag ska jag, mycket generöst, berätta något väldigt flimsigt.

Jag satt för ett par veckor sedan och funderade på något, vilket ledde till att jag plockade fram en gammal dagbok.

Året var 2005 och detta ägde rum bara några månader innan jag började blogga, så dessvärre kan jag så att säga inte länka tillbaka.

På nätet hade jag mött en trevlig australisk grek, boende i Göteborg.

Efter några om och men så åkte jag till stela Götet för att träffa honom och vi hade en fantastiskt trevlig helg tillsammans.

”Prometheus” – som han kallade sig på nätet – eller

”Mustaschen” som mina vänner kallade honom (nu kanske en klocka ringer hos någon) var en väldigt trevlig och svårt sexig person som tog mig med till skärgården, Bengans underbara skivbutik + lagade en fantastiskt god och jättestark quornmiddag åt mig.

Jag åkte tillbaka till Stockholm och ”Prometheus” skulle komma och hälsa på, men han hoppade av gång på gång. Sista gången han bangade (och fick ”slänga biljetterna”) var det någon som dött och sedan hörde jag aldrig mer av honom.

Nu såg jag hans namn i min gamla dagbok och eftersom jag nästan glömt bort honom helt bestämde jag mig för att googla loss.

Och så fann jag honom; i ett hemma-hos-reportage i någon schweizisk blaska. Tydligen är han tillsammans med någon tv-personlighet.

De är ”jättekära” och ”vill gifta sig” och ‘Prometheus’ ”skulle bli en jättebra far”.

Ha ha ha. Tänk så det kan gå!

**Fy fan vad glad jag är!**

Postat 14 mars 2012, 17:12 av Kim

Det kom ett mail... Från en herre jag tydligen hade kontakt med redan för fyra år sedan (såg jag i historiken, men kommer inte ihåg det hela).

Denne unge man arbetar på en av Israels största tidningar och han berömde mig för min "great blog" och undrade om jag ville skriva en artikel om hur [vidrigt och äckligt\*] svensk media behandlar Israel.

Hello! Rätt man på rätt plats!

Jag upprepar:

Jag blev tillfrågad av en av Israels största tidningar att skriva en artikel för dem.

Om något som stör mig som fan!

Nu jävlar!

Sanningen kommer komma fram och huvuden kommer att rulla.

Och jag kommer väl få säga shalom till både skyddad identitet och asyl...

\*Mina ord.

### **Det går bra nu**

Postat 15 mars 2012, 11:06 av Kim

Om du undrar vad jag ska göra på söndag så kan jag avslöja att jag ska ut på mitt första uppdrag som skjutjärnsjournalist.

Javisst, ketchupeffekten, du vet.

Jag fick en förfrågan och jag jublade.

Denna gång från svenskt kvalitetsmagasin.

Återkommer i ämnet.

### **Slutrepeterat**

Postat 16 mars 2012, 11:50 av Kim

Livet är inget rep.

Eller kanske repar vi inför vad som kommer sedan.

När lamporna släckts och medspelarna och statisterna gått hem.

Och den gloende publiken – betraktarna.

Men nog om det. Nu koncentrerar vi oss på det vi vet.

Jag blängde på mig själv i spegeln. Vilde komma fram till vad jag skulle kunna passa i för frisy.

Noterade ett grått ögonbrynshår.

Tankarna började mala.

Tänk om jag dör nu i natt. Det kan ju hända. Konstigare saker har hänt.

Var då denna sista fredag något att hänga i den berömda granen? Eller var dagen bara en meningslös mellandag? En bro mellan torsdag och lördag.

När jag tänker efter så kom nog dessa känslor redan igår.

Kände mig – trots ganska pissig och meningslös torsdag – mycket kärvändig så jag strödde lite vänskaplig kärlek omkring mig.

Och nu sitter jag här med mitt gråa ögonbrynshår och försöker komma fram till hur jag ska göra denna fredag till något utöver det vanliga. Lite så där som i en dokumentär: ”under sin sista dag i livet gjorde han ingenting av betydelse” – nej, så vill jag inte ha det.

Till att börja med så ska jag nog ta och besöka barberaren. Det årliga besöket. Förra gången var den 26 januari 2011 (då första besöket på ca 10 år). Jag tror att jag droppar in i eftermiddag. (”Snyggt lik men frillan alltså – vilket skatbo!”)

Därefter ska jag laga en mustig middag åt mig själv. Inget hafsigt alltså, utan något åt långkokhället. Och sedan hoppa upp i läsfåtöljen och researcha och läsa på om det jag ska skriva om på söndagens journalistiska uppdrag.

Ja, så får det bli! Nu kör vi.

Varför växer bara ögonbrynshår till en viss längd?

Det är ögonbrynens hårsäckar som bestämmer längden på ögonbrynets hår. De växer till en viss längd sedan slutar de att växa.

På nätet finns många as, men här och där möter man riktigt fina människor!  
Sådana som gör dagarna lite, lite roligare. Lite soligare. Tack!  
Detta får mig att tänka på sådana där människor man en gång stod väldigt nära – som nu bara ”hängar med”. Oftast i periferin, för att plötsligt göra oväntade utfall.  
Borde göra slut lite oftare.

Uppdatering: nytt hår!

Jag trodde det skulle vara full rulle hos barberaren; att medborgarna ville göra sig fredagsfina, men det var ju helt tomt.

Farbrorn från Mellanöstern tyckte att frisyren passade mig ”perfekt” och han gjorde mig uppmärksam på att den är ”modern”.

Tack för info.

Jag hade med mig en bild på Loreen (”så här vill jag se ut”) men nu ser jag istället ut som Danny Saucedo. :-)

## **Lördag**

Postat 17 mars 2012, 11:29 av Kim

11.29

God dag.

Jag sitter och skriver min artikel för Ynet och jag är jättenervös. Sköt upp det till sista stund då jag är så rädd för att misslyckas. ”Om jag inte ens har börjat så har jag ju åtminstone inte misslyckats.”

Men nu är jag igång.

E stöttar mig och han kommer med upplyftande hejaramsor då och då.

11:49

417 ord av 600, slarvigt nedskrivna. Efter alla år av frustration har jag så många tankar och känslor som pockar på uppmärksamhet. De väljer fram och jag ska försöka samla dem till en bra och ”vass” text. ”A sharp text” är vad de önskar, så en vass text ska jag leverera.



12:12  
695 ord.

12:21  
718 ord. Ska läsa igenom vad jag skrivit och skriva om alltsammans. Plus spellchecka så klart... #Engelska

14:06  
Aaaah!

14:28  
Hmm. Tror att jag är färdig. Ska äta lunch, gå ut med Sebbe och sedan läsa igenom allting. Med ett friskt, tomt huvud.

17:52  
Jag tror att jag är nöjd.

19:30  
Klickade nyss på "skicka".

Söndag

09:30  
Svar från Ynet. De vill att jag skickar en bild plus lite info om mig.

**Bra och spännande söndag**  
Postat 18 mars 2012, 21:45 av Kim

Hemma efter en lång och spännande dag på Judiska centret. Israeldagen arrangerades och jag tog del av flera intressanta föredrag. Inledningsvis talade Ishmael Khaldi om sitt liv – från fattigt beduinliv till diplomatliv i London. Hur är det egentligen att vara beduin och muslim och representera Israel? Det går bra, ty han är ju israel. Köpte herr Khaldis bok och har redan börjat läsa den. Vidare lärde jag mig allt om Ayalim – en organisation som hjälper ynglingar att bygga byar i öknen (väldigt kortfattat) och avslutningsvis lyssnade jag på Naomi Meisels, som berättade

om Afula Ilit - en by där barn med jobbig bakgrund får hjälp till ett bättre liv.

Jag mötte även Israels ambassadör, Benny Dagan, och ja, som vanligt kände jag mig hemma och som bland vänner.

### **Toda raba!**

Postat 21 mars 2012, 20:40 av Kim

Busy days!

And I thank you all for your support.  
I have received SO many emails, and I have replied to all of them (I hope).  
TODA RABA for your feedback.

I was just interviewed by Israeli Channel 1 – it will be aired on Sunday, at 20:00.

Thanks again. I will keep on blogging and doing "THE RIGHT THING".

Big love.

### **Surrealistisk vecka**

Postat 23 mars 2012, 11:16 av Kim

Det har varit en omtumlande vecka.

Minst sagt.

"Det är nog så här det känns att vinna Eurovision", tänkte jag vid ett tillfälle.

Jag har läst hundratals mail. Långa och korta. Ibland 'bara' ett "tack" men ofta jättelånga livshistorier. Och jag har svarat på samtliga.

Tills jag upptäckte att jag hade ett par hundra olästa meddelanden på bloggens facebook-sida...

Hälsningarna och breven har varit SÅ fina och de har kommit inte bara från Israel, utan från hela världen. Ska läsa dem varje gång jag har en dålig dag.

Har intervjuats av israelisk TV (nätet gick ner så klart). Producenten sa att det var en "ära" att tala med mig och att jag är en man med "huge balls". Jag blev mycket rörd och sa "äsch".

Igår fick jag höra att min artikel "lästs upp" på israeliska ambassaden i Berlin (fatta!) och att utdrag kommer att läsas upp i något radioprogram.

Jag tog ledigt från jobbet och jag glömde äta... "Oj, jag har inte ätit sedan i tisdags."

Nu ska jag landa i det hela och slappa hela helgen. Plus skriva en artikel för tidningen Menorah. :-o

### **Den hysteriska veckan avslutades med TV-nyheterna**

Postat 25 mars 2012, 21:19 av Kim

Min intervju med de israeliska TV-nyheterna blev rejält nedklippt, och ingick lite i ett helt annat klipp: nyheten om kampanjen Israel Loves Iran, som just nu gör succé på Facebook.

En israel talade, via nätet, med en iranier (våldigt sött) och sedan sa programledarna att "de är inte de enda" och därefter dök jag upp. Jag vinkade och sa "shalom". Vet inte riktigt vad som sades om mig, men återkommer när jag fått en fin översättning...

### **Så spännande!**

Postat 27 mars 2012, 16:28 av Kim

De senaste dagarna har mest handlat om min nya kampanj:

Brev från Israel. Läs mer här.

Jag är så RÖRD över allt stöd och över det massiva gensvaret. Vill nästan fälla en tår då och då.

Någon sitter i fjärran land och läser vad jag har skrivit, för att sedan sätta sig ner vid det lilla bordet, framför den lilla datorn och skriva till mig. Kanske iklädd små slinkiga shorts och ett linne. Kanske med en kopp kaffe framför sig.

En 'connection' uppstår där och då. Mellan främlingar.

Denna någon skriver ett långt mail om sig själv, sitt liv och sina tankar och åsikter om det egna – konstant trashade – hemlandet, och han ber mig att inte skriva ut hans namn. Han litar på mig – som han aldrig har träffat.

Sådant gör mig väldigt rörd.

Nästan två hundra har delat inlägget på Facebook.

Fantastiskt.

Så pass fantastiskt att jag registrerat en helt ny domän för ändamålet. För KAMPANJEN!

Återkommer!

### **Äntligen! (Men jobbigt är det också.)**

Postat 02 april 2012, 09:35 av Kim

Igår gjorde jag storstilad comeback på Bauhaus.

En stor vecka är nämligen på ingång – köket ska renoveras!

Jag kan inte i ord uttrycka hur mycket jag längtar efter att sitta i mitt kök. Att laga mat utan att behöva sträcka ut kroppen i jogalikhade ställningar. Att kunna sitta rakt upp och ner och äta eller kanske till och med veckla ut en tidning över ett helt bord, medan jag sörplar i mig en tallrik soppa.

### **Inte blev jag sur över att bildlänkarna var döda inte!**

Postat 03 april 2012, 07:34 av Kim

Uppdatering: Jag ser nu att inga bilder syns. :-o

Sorry.

Har snabb-lagt-in några av dem på själva sajten. Resten får vänta.

Detta är dagen då jag fick veta att Photobucket (där jag sparar mina widgetbilder – ja, jag vet att det är piffigare att lägga upp dem på själva sajten, men jag har haft ett ”system” i åratal!) anser att mitt livsprojekt Letters From Israel har för många besökare. Jag får inte längre ha kvar mitt gratiskonto hos dem, men tro inte att jag hänger läpp! Nej! Detta är ju fantastiska nyheter!

16 909 unika besökare på, vad är det? En vecka?  
Nu måste jag bara knuffa upp Sverige på förstaplatsen – hemsidan är ju trots allt riktad till allvetande svenskar.

### **Från tidning till TV till radio**

Postat 05 april 2012, 11:42 av Kim

Phu!

I mitt numera väldigt händelserika och spännande liv så har jag just blivit intervjuad av finlandssvensk radio.

Naturligtvis om mitt nya livsprojekt LETTERS FROM ISRAEL.COM.

Det är israeliska tidningar, israelisk TV och finländsk radio.

Vad kommer härnäst? En svensk tidning kanske ska sluta tiga ihjäl mig? Det kommer nog snart.

Under tiden sitter jag här och väntar.

### **Renovering pågår (igen)**

Postat 07 april 2012, 07:44 av Kim

Vi renoverar. Vi bygger en vägg. Min uppgift är att dela ut skruvar.

### **Renovering och beundrabrev**

Postat 09 april 2012, 07:18 av Kim

Vi arbetar hårt – vissa hårdare än andra eftersom alla inte kan vara bra på allt!

Det tråkigaste man kan göra är att slipa spacklade väggar.

Elarbete – att trycka in sladdar i rör – är däremot lajbans. (Ibland krävs, på grund av grova svängar, glidmedel). Köket börjar sakteliga ta form och jag kommer jubla av lycka när jag får sätta mig ner vid ett riktigt köksbord. I ett riktigt kök.

Borsten nedan har förresten suttit inuti väggen sedan huset byggdes 1952. Tänk.

Ibland måste jag ta paus för att läsa och besvara de fantastiska beundrarbrev som fortfarande dimper ner. En ny boom startade i och med en FB-väns text i samma tidning. Ja, det är med förnyat självförtroende jag kliver ut på andra sidan, efter denna fantastiska upplevelse.

### **Jobbig fas.**

Postat 12 april 2012, 11:46 av Kim

Jobbig fas.

Jag är stressad men uttråkad.

Sugen men supertrött.

Alert men disträ.

Modig men lite rädd.

Förväntansfull men trött på att vänta.

Det gråbruna vädret gör mig deprimerad.

Vem i helvete tyckte att det var en god idé att bosätta sig på dessa patetiska breddgrader?

Bliir redigt deprimerad när jag tittar ut. Inte bara lite less.

Och allt går åt helvete men ingen bryr sig.

Det ska fredagsmysas och det ska hållas upp påtår.

Jag är orolig och mycket pessimistisk.

### **Nu ska jag berätta om min vidriga kväll**

Postat 13 april 2012, 21:15 av Kim

Jo, jag skulle ju då tillsammans med mina ”hantverkare” slänga ut gamla köket från balkongen, för att lasta på det på ett

flak och sedan köra till tippen. Nu var det ju dock så att det spöregnade (och senare helvetessnöade) så vi körde fast i gräsmattan på baksidan av mitt fina flerfamiljshus och det var ungefär det värsta som kunde hända i mitt liv (minus cancer och HIV och misshandel). Grannarna i huset mittemot flockades i fönstren. De satt där och slurkade i sig vin ur rödvinsboxarna och de käkade tacos. Eller så hade de hunnit till chipsen. Och de blängde och skvallrade. (Och hade detta hänt på lite sydligare breddgrader så hade de rusat ut för att hjälpa till.) Detta jävla fredagsmysande går på nerverna! Vi bar ut kartonger och brädor för att få upp bilen på vägen och efter väldigt mycket möda så lyckades vi. Skitiga var vi. Och blöta. Det spöregnade som sagt. "Gode Gud" sa jag. Eller så sa jag det på engelska, jag minns inte. Jag har alltid ett litet religiöst kort att plocka fram när det känns tungt. Och ja, det var just då vi fick upp åbäket på vägen. Gräsmattan är förstörd och grannarna hatar mig.

Nu är jag matt och trött.  
Och grinig och sur – jag lider nämligen av en "vårdepression".  
Men den är snart ett minne blott och då är jag åter mitt soliga jag.

Tills dess – stå ut.

**Tänk att man måste bli så hatad för att bli så älskad**  
Postat 14 april 2012, 00:03 av Kim

Så skrev jag en gång.  
Och så är det inte minst när det gäller Israel.  
Fy farao så mycket kärlek jag får numera.  
Efter årtal av hat och vrede.  
Oförstånd och vanföreställningar.  
Idioti och hjärntvätt.  
"Europa kommer aldrig kunna förlåta Israel för förintelsen"  
var det någon som sa. Och så är det.  
Så är det.

Jag är mycket stolt över mig själv.

Ja, det är jag.

Och mycket stolt över att jag – trots mina många tillkortakommanden – är en människa som kan tänka, vågar tycka samt har mod att stå för de åsikter jag har.

Utan dem är jag ingenting.

Det är just det som irriterar mig så förbannat – alla jollrande frågetecken som fredagsmyser runt där ute. Skärp er.

Och jag är stolt över supersuccén Letters From Israel.

### **”Vanlig svensk”**

Postat 15 april 2012, 12:36 av Kim

”Kim Milrell, en vanlig svensk, vill med sin blogg Letters From Israel ge ordet åt vanliga israeler.” [zionit.se]

”Vanlig svensk” – som barn hade jag jublat, ty jag ville inget hellre än att vara en ”vanlig svensk” (men det får man ju aldrig bli i Sverige om man har utisgener, eftersom Svenneriet är en exklusiv klubb). Sedan kom jag på att det är ju att sikta väldigt lågt eftersom en ”vanlig svensk” är en fredagsmysande, sär\_skrivande, trög person som läser Aftonbladet och tror sig veta hur världen ser ut.

Så nej tack, måste jag tyvärr säga.  
Jag vill inte vara en ”vanlig svensk”.

### **Sista veckan**

Postat 16 april 2012, 06:51 av Kim

Min sista hela ‘singelvecka’ är här – nästa vecka blir jag sambo. Alltså måste jag passa på att leva ungarliv. Åta skräpmat, inte diska, kasta kläder på golvet, spela hög musik.

Och barhoppa, klubba och vara ute hela nätterna.  
Släpa hem främlingar till kärlekskammaren.

Nej vet du vad.  
Jag orkar inte.



Jag är klar med det där.  
En ny era är här och jag omfamnar den.

Jag saknar inte tiden då jag rumlade runt ute på byn och sedan hade efterfest i bostaden. Bara tanken ger mig ångest.  
Saknar inte tiden då jag inte visste vem som skulle ge mig nästa o\*\*\*sm.  
Oj, nu blir det lite Freaky Friday, så jag avrundar här.

God ny vecka!

### **För att jag lider av ”en liten vårdepression”**

Postat 17 april 2012, 07:16 av Kim

Jag måste berätta om min vidriga dröm. (Jag sov ovanligt gott i natt, men drömmen sänker betyget.)

Jag var på väg till någon tillställning i synagogan (!) och av någon anledning så trodde jag, när jag blev hämtad av ett stort glatt gäng medlöpare, att jag skulle kunna byta om någonstans. Alltså hade jag på mig grå träningsbyxor (som jag bär hemma då jag renoverar) och när vi ändå skulle gå ut så tog jag med mig en stor papperskasse fylld med läsk- och ölburkar. ”Jag kan panta dessa på vägen.”

Men så gick det som så att jag varken fick tillfälle att byta om eller att panta burkarna, så jag fick ta mig till festligheterna iklädd träningsbyxor och med en stor pöse fylld med tomburkar i famnen. Och när vi kom fram så stod Aron Flam där och log och jag skämdes som tusan och kände mig ful, fel och trashig.

Sedan vaknade jag.

Och jag klädde upp mig lite extra och jag hade till och med lite vax i håret!

### **Dagens mail**

Postat 19 april 2012, 09:23 av Kim

Utdrag ur långt mail:

I'm a big fan of yours (who wouldn't be?!). I also want to thank you for making waves. You're fighting against the tide in Sweden, and it takes a particular sort of courage to do what you're doing. I hope I can teach my kids (they're pretty small) to be like you: stand up for what is right and say so... even if they make people angry.

Fatta!

### **Morgondrama i kollektivtrafiken**

Postat 20 april 2012, 07:51 av Kim

Dörrarna öppnades och en kvinna med barnvagn dundrade in. Hon körde in vagnen med full kraft och de hundratals blöta morgontrafikanterna som stod som packade kossor på väg till slakt flög upp mot väggarna. Vissa krossades och avled omedelbart. Andra halkade ner och trampades sakta ihjäl av horden. Blodet sprutade. Kaos och kalabalik. Någon ströps då slipsen fastnade i någon annans väska. Inälvor och krossade skallar seglade ner längs fönsterrutorna. Skrik. Många grät. Tills de tystnade för evigt.

Dörrarna öppnades och barnvagnskvinnan klev av och trippade iväg längs perrongen. Hon visslade fortfarande.

### **Sakta men väldigt säkert**

Postat 21 april 2012, 08:40 av Kim

Igår gav jag 'hantverkarna' ledigt. Det var ju ändå fredag och de skulle få gäster. Känslan var magisk när jag ställde mig på det nylagda köksgolvet och premiärlagade mat på den nya, fräsiga spisen. Jodå, min magnifika vegetariska bolognese blev lika god som alltid.

Jag spenderade kvällen ensam med Sebbe och det kändes lyxigt att kunna fylla på hans vattenskål i köket. Kökskranen är ju både inkopplad och på plats.

Nu ska jag slå igång den nya tvättmaskinen, som står på en (överraskande dyr) ställning, vilket är bra, ty då måste inte farbror böja sig ner så djupt när han matar och tömmer. Jag ska även slå på mitt livs första diskmaskin. Surren är både hemtrevligt och meditativt.

Sakta men säkert blir hemmet ett hem igen.

Detta är sista ungarlördagen! Om du tror att jag slår klackarna i taket så tror du fel. Jag njuter av hemmet.

### **Slipa, måla, skruva**

Postat 23 april 2012, 07:26 av Kim

Det känns som att jag har spenderat helgen på gymmet (det var ju ett tag sedan...). Att slipa spacklade väggar är det tråkigaste man kan göra. Ja, det är det faktiskt. När man sedan äntligen får MÅLA väggarna så är lyckan stor. Och jag har skruvat ihop möblemanget men jag har naturligtvis inte gjort det med glans (ibland borde jag hålla mig till sådant jag kan och är bra på). Lite fel håll och lite tredje gången gillt och så vidare...

Och ibland måste jag ta paus på grund av Sebbe, som tar en tupplur på mina redskap.

### **Lösenordsskyddad: Kan inte göra rätt**

Postat 23 april 2012, 20:34 av Kim

Så här ser det ofta ut på mitt jobb. Ni vet det här med många kockar och pissig soppa och så vidare...

Det är just därför jag vill jobba ensam. Det är därför jag överlag vill ha så lite som möjligt med människor att göra.

A säger på onsdag kväll: Kan du skriva bla-bla-bla?

Jag skriver och lägger upp bla-bla-bla på nätet på torsdag morgon.

B säger på torsdag kväll: Kan du lägga upp bla-bla-bla först på lördag p.g.a. ditt och datt?

Jag säger okej och tar bort.

B säger på fredag eftermiddag: Kan du förresten vänta till nästa månad med att lägga upp bla-bla-bla?

Jag säger okej.

A säger på måndag: Du har fortfarande inte lagt upp bla-bla-bla.

B säger på måndag kväll (utan att berätta för A att B sagt åt mig att inte göra som A vill): Jag lägger upp blaj-blaj-blaj nu så kan Kim lägga upp bla-bla-bla på fredag.

Jag säger: Jag skriver och raderar, skriver och raderar. Olika direktiv från alla håll – jag hänger inte med.<sup>5</sup>

### **Lösenordsskyddad: Gör rätt men det räcker ju inte**

Postat 24 april 2012, 13:04 av Kim

Sådant här händer också på mitt jobb:

Det ringer på strax efter klockan 13 och jag öppnar.

En ung kvinna som bor i huset säger att VI kastar fimpår utanför porten.

Att vi har fått brev från hyresvärderna om detta tidigare.

Och att hon nu stått hela morgonen och tittat och noterat att det är "folk från oss" som röker utanför porten och kastar fimpårna på marken. "Speciellt en äldre man som jag alltid ser."

I tio minuter pratar hon om detta.

"Det är trevligt med en firma i huset men nu får det vara nog, annars kan ni inte sitta kvar här. Vi betalar mycket för att bo här och det är inte trevligt att det ser ut som det gör. Nu ligger det väldigt mycket fimpår här utanför så det vore trevligt om ni kunde gå ut och städa."

Det är bara det att INGEN på företaget röker.

INGEN. Och vi har inte en massa folk rännande hos oss heller.

Sedan kan jag påpeka att när jag smygrökte (fy fan!) för många år sedan så tog jag med min vidriga fimp in, spolade vatten på den och kastade den i soporna. Och jag plockar upp fimpar när jag plockar upp hundbaja – MEN VAD FÅR JAG FÖR DET? Skäll av okänd kvinna!

Det är på grund av sådant här som jag vill ha så lite som möjligt med människor att göra.  
Det spelar ingen roll hur änglalikt du lever – du får ändå ta någon annans skit.  
Det spelar ingen roll hur mycket böj du är – du har ändå alltid en gastande kärring efter dig.

”Belöningen får du vid himlens port, när herren dömer dig”, sägs det, men jag vill inte vänta så länge. Jag vill ha min belöning NU!

### **Fantastiskt är det**

Postat 29 april 2012, 22:10 av Kim

Jo, förstår ni.  
Det går bra.  
Jag är sambo nu och det är fantastiskt.  
Vi renoverar. Målar. Fixar och donar.  
Tillsammans.  
Igår var vi på fest och jag behövde inte gå hem ensam – bara en sån sak.  
Morgonkaffe tillsammans. Lunch och middag. Och sängdags.

Tänk så ljuvlig tvåsamheten\* är. Allting får en större mening. Rekommenderas!

\*Okej, vi är ju tre – med Sebbe.

## **Hej vår!**

Postat 01 maj 2012, 06:30 av Kim

Igår firade vi vårens ankomst, och vi gjorde det med en vårsolspromenad.

Gräset var grönt, det knoppade både här och där, fåglarna sjöng sina vackraste sånger och alla var lyckliga.

## **Sambon är ESC-fantast**

Postat 02 maj 2012, 09:38 av Kim

E har blivit en riktig ESC-fantast.

Och eftersom Melodifestivalen och Eurovision Song Contest är betydelsefulla delar av den svenska identiteten så ingår MF- och ESC-kunskap i den nödvändiga och livsviktiga integrationsprocessen.

Igår kväll hette kapitlet "Balkanballader" och E sög åt sig som en svamp.

"Jag älskar ESC för att det finns så många bra låtar i detta spektakel", sa han. "Och många dåliga – vilket ju är en del av charmen."

När vi senare lyssnade på "Happy Birthday" (Israel 1999) så hojtade han: "Det er inte min føsledag. Min føsledag er oktober tjugofira." ESC=integration. Vilken gullefnutt!

För några dagar sedan sjöng han med till Pernilla Karlssons "När jag blundar" och han gjorde det med tydlig finlandssvensk touch: "betschymmer" och "ljüüüs" och så vidare.

Vilken spjuver!

## **"Djupa" kvällstankar**

Postat 04 maj 2012, 23:41 av Kim

Försummar denna blogg lite just nu, jag vet.

Jag lägger mer krut på Letters From Israel och Kim Milrell.com.

Mitt privatliv är ju inte så intressant, du vet.

Det lunkar på.

Det är bra.

Det handlar om E och S och renoveringen.

Efter första samboveckan vill jag dock tala till nationen. Jag vill säga följande:

Ja, som sambo så blir allt det där vardagligt tradiga mycket roligare och det roliga blir riktigt festligt.

Det lilla i livet är som bekant det stora (det har jag sagt i många herrans år).

Det där vardagliga – att komma hem och se någon sitta och arbeta vid köksbordet, för att sedan laga middag ÅT TVÅ och därefter slippa plocka in i diskmaskinen (DISKMASKINEN!), eftersom den andra gör det då det var den första som lagade maten, är inte illa alls.

Sedan pratar man lite om dagen.

Om livet.

Och på kvällskvisten kanske jag känner mig beat och jag ber E att gå ut med S och så gör han det. Inte illa alls.

Jag är mycket imponerad av E, ty med honom är ingenting 'jobbigt'. Det bara flyter på. Inget gnäll (fy farao vad jag ogillar gnäll och gnat) och inga konstigheter. Bara full fräs. Det går jag igång på.

Jag tänker på tidigare förhållanden och på hur jag har "försökt" och "kämpat" och "gett det en chans". Det ska inte vara så, har jag på ålderns höst kommit på, utan det ska "bara flyta på".

Jag tackar och tar emot.

Nu är klockan 00:19 och jag sitter och jobbar lite.

E har somnat. Jag hör att han har legat i sängen och tittat på någon serie, men han sover nu. Det såg jag nyss när jag gick och kollade efter S.

Han sover bredvid E. Och framför dem ligger en dator som gapar fram någon serie som ingen tittar på.

### **Stadsdelens stiligaste bostad**

Postat 06 maj 2012, 21:52 av Kim

Nu så. Idag var det final och nu är vi i stort sett färdiga med renoveringen. Hallgolvet är på plats och det blev den svart/vit-rutiga mattan från Bauhaus. Inte klinkeriklinks, ty det hade nog blivit lite för "kallt". Sebbe verkar stormälska nya golvet och det är ju ändå huvudsaken!

Mycket nöjd är jag.

Småpill och kakel står på agendan – men det får vänta ett litet tag.

Nu sitter jag i köket och njuter av det vackra jag ser. Tyvärr ser jag inte E, ty han åkte till Berlin p.g.a. jobb. Men han är snart tillbaka. Hemma.

### **En massa trasor**

Postat 08 maj 2012, 07:44 av Kim

Igår var det dags för inventering.

När man plötsligt inte lever ensam (+ Sebbe) så måste ju saker och ting gås igenom, sorteras, kastas och skänkas bort för att skapa utrymme åt den nya familjemedlemmen.

Så ut med kläderna på golvet!

Jag trodde inte att jag hade så mycket kläder (observera att bilden nedan bara visar en liten skvätt av klädhavet) eftersom jag "aldrig har någonting att ta på mig".

I min ungdom – när jag var en club kid – så var jag mycket glad i kläder, stil, yta och mode och trender och hela baletten, men med åren så har intresset avtagit. Inte minst på grund av att allt numera är skräp. Ett par skor håller över sommaren och ett par jeans har ett hål i grenen efter bara ett par månader. Annat var det förr då ett par byxor kunde bäras år ut och år in.

Jag är mycket oekonomisk men jag gillar inte att spendera pengar på skräp.



Som förmodligen någon stackare bosatt i en asiatisk barack har sytt ihop.

Jag rensade friskt och ärligt!

”Nej, jag gillar verkligen inte materialet” och ”ussh, den här färgen är verkligen inte till min fördel” mumlade jag.

”Den här är tjuvig men på tok för liten – den kanske E skulle kunna bära med stolthet. Och så skulle den få ett nytt liv!”

Men ja, det finns ju kläder som jag aldrig mer kommer vilja/kunna ta på mig, som ändå måste sparas. Exempelvis den vulgära gamla D&G-t-shirten.

När jag ändå var igång så gick jag igenom en massa andra prylar och fyllde en hel kartong med SKRÄP.

Ja, nu är det verkligen nya tider!

### **Glöm nu inte att backupa!**

Postat 09 maj 2012, 08:10 av Kim

En gång, under min vidriga PC-period, struntade jag i att backupa. Naturligtvis med oerhört jobbiga och ångestframkallande konsekvenser. En PC kraschar ju titt som tätt, som ni kanske vet, och det var tack och hej till det mesta av virtuellt värde.

För några år sedan gick jag tillbaka till Mac (fanfarer, busvisslingar och spridda applåder) och jag bestämde mig för att börja backupa ordentligt och inte minst – med jämna mellanrum.

Sista dagen i varje månad för jag över alla jättevackra bilder jag knäppt till både hemdator och jobbdator och nån gång då och då så går jag igenom alla bilder och raderar och rensar för att sedan bränna på skiva och förvara tryggt och fint.

Detta gäller även musik och viktiga dokument + inte minst bloggarna mina.

Igår var en backuppens dag. Det var som vanligt tråkigt och tidskrävande men det kändes väldigt bra efteråt. Lite som sex alltså.

### **Jag dyker upp lite överallt**

Postat 16 maj 2012, 16:10 av Kim

Vem skriver i dagsfärskan Menorah, om inte jag!  
Det dyker nog upp en länk så småningom.  
Eller som en vän sade: "Var skall slevan vara om inte i grytan?"  
Exakt så.

### **Huliganer finns överallt. De är många. Och de rör sig i flock.**

Postat 17 maj 2012, 11:48 av Kim

Den populära eurovisionsajten esctoday.com hackades i dag av huliganer som jollrade på om att ESC är som en "prideparad".  
Tolv års arbete försvann bokstavligt talat med ett klick.  
Förfärligt att ingenting är heligt numera.  
Allt detta hat.  
Alla dessa stenåldersmänniskor.  
När, oh när, ska de get with the programme?

Säkerheten runt ESC är så klart skyhögt, men som jag påpekat tidigare: vid finalen av Melodifestivalen existerar den knappt och en vacker dag smäller det.  
Ni fnittrade förtjust när jag lyfte ett varningens finger om självmordsbombare i Stockholm.  
Ni fnittrar väl nu också.

Under tiden går allt – ja, just det – åt helvete.

### **Tänk om internet hade funnits när farbror var ung**

Postat 18 maj 2012, 08:03 av Kim

Det är mycket Eurovision just nu – det ligger ju något i luften...  
Hemma ser vi på tidigare finaler, från början till slut. Någon gullig person har lagt ut hela finaler på youtube och jag lipar av

lycka. Se exempelvis ESC 1979 - vilken fantastisk föreställning och vilket fantastiskt intro om värdlandets (Israels) historia. WOW!

Jag tänker: tänk om internet hade funnits när jag var ung och nyfiken. Jag hade inte behövt ställa bandspelaren framför TV:n – och bett alla att vara tysta under låtarna då jag ju skulle spela in på kassetband – och jag hade inte behövt kämpa med trasslande videoband. För att inte tala om åren innan vi hade en videospelare där hemma... Exempelvis nämnda året 1979 såg jag inte eftersom jag var purung. 1982 var första året för mig, men 1979 hörde jag på kassetband, som föräldrarna hade spelat in. Och jag minns vinnarmelodin "Hallelujah" mycket väl.

Nu finns video och audio på nätet. Och på Diggiloo Thrush finns lätttexter och annan information. Tänk så härligt det är att vara ung idag.

Milk & Honey som framförde nämnda vinnarlåt har även en fiffig fansajt.

Internet är nog ingen fluga.

## **Högtidernas högtid**

Postat 22 maj 2012, 08:15 av Kim

Eurovision Song Contest är som sport – utan huliganer och elände.

Och med snyggare kläder.

Om tolv timmar öppnar sig bubblan och vi kliver in.

Vackra sånger (nedan) blandas med vidriga – riktigt vidriga – låtar (San Marino... "Are you ready for a little chat and a song about the Internet?")

Gammalt blandas med nytt, kitch samsas med torrt och fnasigt.

Allt kan hända – och gör det också.

Många skrattar, vissa gråter – men ingen slåss.

## **ESC 2012 – Sista inlägget**

Postat 28 maj 2012, 07:51 av Kim

Nu så, nu börjar det sjunka in.

”Vi vann”, sa min integrerade brassesambo igår. Ja, det gjorde vi.

Tänk vilket fint första ESC-år han har haft: att se favoriten Loreen vinna Melodifestivalen och sedan hela Eurovision. Jag har dock varnat honom: ”oftast går det åt helvete, så tro inte att det är så här varje år.”

I lördags umgicks vi som vanligt med vår ‘schlagerturné’ – denna gång hos grannflickan. Vi satt som på nålar och när Loreen hade dragit av sitt bästa framträdande hittills så lyfte taket. Låtarna efter försvann liksom ut i tomma intet. Och när tolvpoängarna sedan började rassla in så tjoade vi oss hesa. HEJA!

## **Dagens trafikfara: del 4**

Postat 31 maj 2012, 07:04 av Kim

Fotgängare!

Jag förstår att ni har bråttom och att ni vill vinna den där halva sekunden – och jag uppskattar er inställning, ty inte mycket stör mig så mycket som långsamma människor.

Som ni kanske vet så gnäller medborgarna till höger och vänster om att de är så fruktansvärt ”stressade”. Samtidigt rullar de fram längs gator och torg. Alternativt vaggar fram, från höger till vänster. Som virrhöror. Ogillar dem starkt. Näst intill föraktar. ”Går ni snabbare så slipper ni känna er så förbannat stressade hela tiden”, vill jag hojta.

Men! Trots att ni fotgängare vill korsa gatan så snabbt som möjligt så måste ni inse att ni inte kan stå med ena foten ute i cykelbanan. Detta kan nämligen sluta i katastrof. Ni damer (eller manladies) som bär en enorm väska med er – tänk på att inte låta den vaggas över halva cykelbanan, annars kan en cyklist lätt fastna i någon rem och vips så flyger väskan med och väskbäraren likaså. Katastrof.

Tänk er för. Snälla.

## **Gubben är på g igen**

Postat 31 maj 2012, 07:29 av Kim

Vi har hälsovecka just nu.

Tack och lov ställer brassesambon upp på mina upptåg.

Maten är nyttig (underbara supersallader), mycket bönor och igår min berömda Linslusens linsoppa. Blir lika förvånad varje gång jag äter den, över hur god och mättande den är.

Vi har inte knaprat chips på flera dagar (!) och inte ens ett glas rosé har glidit ner, trots sommar och allt.

Och eftersom jag inte snusar så sover jag bättre (bara en sån sak), vilket leder till att jag orkar upp i tid och därmed hinner promenera till jobbet. Alternativt cyklar jag, om Sebba inte ska följa med.

Vidare dricker vi ingefärsvatten (te?). D.v.s. en redig bit ingefära styckas och läggs i kokande vatten i en halvtimme-timme och därefter avnjuts det renande, heta vattnet.

Och kvällen avrundas med lite Project Runway + bokläsning. Fin är vardagen. Fin.

Och nästa vecka ska jag till Israels ambassad. Inbjuden som jag som sagt är.

## **Lösenordsskyddad: Känns som att jag ska ut och resa**

Postat 01 juni 2012, 11:28 av Kim

”Benjamin – säkerhetsansvarig på Israels ambassad” ringde just angående mitt besök på tisdag. Han ville dels tala om för mig att om jag kommer med bil så finns där inga parkeringsmöjligheter. Och dator ska jag inte ta med mig, ty den blir inte insläppt. Mobiltelefonen stannar hos dem utanför.

”Och det är du som är bloggaren? Hur länge har du arbetat (!) som bloggare?”

”Vem ska du träffa och varför?”

”Och vad har du för relation till den judiska befolkningen i Stockholm?”

KÄNN SOM ATT JAG SKA UT OCH RESA!

Underbart!

### **Brassarna invaderar**

Postat 04 juni 2012, 08:03 av Kim

Vi har besök.

E:s syster + vänner är i Stockholm och ett par av dem bor hos oss.

Fantastiska människor. Glada, pratsamma, hjärtliga och vänliga.

Och högljudda. Så pass att jag väntade mig att grannen skulle börja knacka...

Underbara människor är de och jag omfamnar med glädje min nya brasilianska familj – inga förtryckta, undergivna kvinnor här inte.

Igår åt vi på kvarterskrogen och brassarna valde pursvenskt: stekt strömming respektive köttbullar. ”Amazing!” utbrast de. (Den vegetariska pastan får högsta poäng även den – ja, kvarterskrogen imponerade verkligen.)

Idag gör gästerna stan. Ska bli spännande att höra om deras turistiga dag.

### **Stolt och ödmjuk!**

Postat 05 juni 2012, 12:16 av Kim

I dag var jag på Israels ambassad.

Inbjuden på grund av mitt engagemang och på grund av att jag är ”så aktiv för Israel”.

Lätt det största jag varit med om – till och med större än den där artikeln jag skrev.

Förresten så åkte jag buss också – och känner du mig lite så vet du att jag starkt ogillar att åka buss – och det är sådant man gör när man blir inbjuden till en ambassad. Jag plingade på och jag fick – precis som på flygplatsen, när man reser till eller från Israel – scanna hela mig, tömma mina fickor och svara på en hel del frågor.

Varje gång jag gör det så kommer vi till en punkt då utfrågaren/säkerhetsvakten vet att jag är en vän. Och hen vet att jag vet att hen vet. Det är ett litet, litet ögonblick. Ett leende. Men hen måste ändå slutföra proceduren. Det är ett väldigt fint litet ögonblick, det där.

Jag satt sedan i ett möte med två personer och det kändes fint och bra – återigen den där känslan: I am amongst friends. (Ena herren sa förresten också så.)

Vi samtalade om Israel, svensk media, svensk politik och bloggande. Jag gör något viktigt och bra och det känns som att jag – ödmjukt – ”gör något med mitt liv”. Fatta känslan.

Så, kontakten är upprättad och samarbetet inlett!

Om jag får fantisera helt fritt så skulle jag gärna sitta i Tel Aviv och blogga. Sponsorer välkomnas...

### **Sommar**

Postat 06 juni 2012, 13:01 av Kim

Man vet att sommaren är kommen när Kimman trycker i sig halloumburgare på Mälarpaviljongen.

Igår var jag där tillsammans med goda vänner – smålänningar och brassar och Sebba så klart.

Alla var glada trots att det huttrades.

I dag firar vi nationaldagen. \*Grattis\*

Tänk att den ska vara så svår att fira i Sverige.

Sluta jollra och börja fira!

### **Torsdag**

Postat 07 juni 2012, 08:37 av Kim

Äntligen vardag.

De brasilianska gästerna åkte vidare i morse. De är på Europaturné, skulle man kunna säga. Igår tittade vi på Nationaldagsfirandet och det var ju dessvärre ingen hit. Snarare en väldigt torr och tradig tillställning med tråkiga artister som framförde trötta gamla melodier. Dessutom bar alla fula kläder. Dock fina Stockholmsvyer! ”Er stad är så vacker”, jublade brassarna.

Ja, nu har jag fått en ny brasiliansk familj – är det inte trevligt? Jo. De kramas och säger ä-ordet och ”välkommen till familjen”. Kulturkrock efter kulturkrock. Ser fram emot att besöka dem.

### **Lösenordsskyddad: Det händer så mycket**

Postat 12 juni 2012, 16:38 av Kim

Det händer vissa väldigt jobbiga saker i mitt liv just nu, som jag inte jollrar om här, MEN, det händer roliga saker också. Så det känns hoppfullt.

Nästa vecka ska jag bli intervjuad av tysk radio, angående Letters From Israel.

Vidare har jag blivit kontaktad av Israels turistbyrå.

De vill att jag ska blogga för dem om en grej i sommar.

Återkommer när jag vet detaljer och så vidare.

Och så har jag sökt ett j o b b . Alltså ett jobb.

Mitt livs jobb.

Mitt ultimata drömjobb. Återkommer.

Och förresten: med brassesambon är allt bra. Det flyter på fint och allt fungerar på alla plan. :) Vårt liv tillsammans är lite som en musikal. Med mycket dans och mååånga höga toner.

### **Bananmonarki**

Postat 19 juni 2012, 07:28 av Kim

I dag ska vi tala om det här med att vi som sitter här uppe i fjällen, med vår gloria ovanför huvudet, ska ha väldigt klart för oss att det är nya tider i denna bananmonarki.



Att allt går åt helvete vet vi ju redan, men vi ska också veta att myndighetskontakter och liknande fungerar lika bra som i de där länderna vi så gärna trashar.

”Åh, det var underbart att flytta till soliga Spanien men byråkratin alltså... fy farao vilken tid det tog!”

Samma sak i det en gång så blomstrande Sverige.

För att få A måste du gå till B med C men för att få C måste du gå till B för att få A men utan C kan du inte få A. Och så håller det på.

När du ringer Skatteverket – dit alla miljarder invandrare ringer – så knappar du runt i menyn och till slut hör du att du kan trycka 9 för engelskspråkig service, men när du gör det så hamnar du i en ny kö och där är menyn så klart på svenska. JÄTTEBRA. När du äntligen kommer fram till en människa så talar hen kass engelska och kopplar dig vidare till en annan människa som talar kass engelska (och svenska, meddelar en vän) och när denna sedan kopplar dig vidare till en tredje människa så sitter du och väntar och vips bryts samtalet ty KLOCKAN ÄR 16 och kontoret stänger och personalen går hem. Bara så där.

Åt helvete.

Bananmonarki!

Uppdatering: Så, eftersom det är så svårt att få tag i rätt person på telefon så tog brassesambon ledigt från jobbet. Han trippade bort till Skatteverket och fick veta att X skulle försöka få tag i Y. I två timmar satt han där och väntade. Till slut fick han, inte kontakt, utan... direktnumret till Y. ”Ring klockan 13”, sa X. Brassan gick hem och ringde och ringde och ringde. ”Personen är upptagen, ring om fem minuter.” Och så höll det på tills X gick hem och det var ”återkom i morgon”.

Jävla bananmonarki!

Uppdatering 2: ”Men de jag fick tala med var i alla fall VÄLDIGT trevliga!”

## **ABBA, IKEA och Kimman**

Postat 24 juni 2012, 15:01 av Kim

Så där ja.

Nu har jag blivit intervjuad av tysk radio, i hela 40 minuter, om Letters From Israel.

Okej, det handlar om en liten radiostation men som den trevliga damen sade: "Vi ska sprida informationen och försöka få detta fantastiska projekt att växa."

Hon presenterar mig på detta sätt: "Ni känner alla till ABBA, IKEA och svenska sommarnätter, men ni känner kanske inte till Kim Milrell – det ska vi försöka ändra på nu."

Fatta.

## **Av detta lär vi oss att vad som helst kan hända. Och gör det.**

Postat 25 juni 2012, 07:46 av Kim

I dag för ett år sedan träffade jag min nuvarande sambo på Oranienstraße i Berlin. Solen sken, fåglarna sjöng sina vackraste sånger och den tyska näsblodstechnon ekade över staden. Där stod han plötsligt och log sitt bredaste smil. Nu har solskenet bytts ut mot regn, fåglarna har tystnat och technon har övergått i dansbandssväng, men grabben smilar än i dag.

## **Ettårsdagen – så var den**

Postat 27 juni 2012, 07:03 av Kim

I dag ska jag återigen dela med mig av något privat. Jag ska snart sluta blogga om mitt privatliv men några sista suckar bjuder jag på.

Ettårsdagen firade vi med en redig middag och varsin Carlsberg. Utan Carlsberg hade vi inte träffats. Jag lovar. Det var med en flaska Carlsberg i näven som jag skålade mot den

smilande nuvarande sambon på Oranienstraße i Berlin. Tack så mycket, Probably The Best Beer In The World. Och jag inhandlade en ljuslykta från Iittala eftersom vi en (annan) gång i Berlin kom överens om att vi skulle köpa en ny på varje årsdag (åååh, så gullefnuttigt!).

På ettårsdagen tittade vi även igenom bilder och videoklipp från den där min första Berlinresa, då vi så magiskt träffades, och håll nu i hatten! I ett videoklipp, från en timme eller så innan vi möttes, så syns E. Ja, det är sant! Ha ha ha. Han stod några meter framför mig i myllret. Se bild nedan. Är det inte fantastiskt? Jo, det är det.

### **På tysk radio i afton. Ratta in!**

Postat 30 juni 2012, 17:35 av Kim

”Hörste heute um 19 Uhr – Radio Magic City Six bilingual dt. / en. In March Webdesigner and Blogger KIM MILRELL from Stockholm wrote a ”Letter from Sweden” to Israel, explaining possible causes for the ever-present antisemitism in his country. Since then he has received numerous ”Letters from Israel” that he is publishing in Sweden. Gerti will talk to him about this project and more.”

För den som inte talar engelska kan jag avslöja att det kommer att handla om antisemitism, Israel, Sverige, värdelös media och mitt projekt Letters From Israel. Jag spelar musik också. :-)

### **Sommarlördag**

Postat 09 juli 2012, 07:31 av Kim

Det snackades om regn och rusk och sura miner men lördagen blev sommarens bästa dag, inte sant?

Först ansökte jag om ett nytt pass och visst är det festligt och högtidligt att det heter ”ansöka om pass”.

Damen på polishuset sa att jag skulle ”se naturlig ut” när hon fotade mig och där stod jag och kämpade fram en naturlig min.

Har så klart sällan sett så onaturlig ut. Ful signatur blev det också.

Därefter strosade vi Kungsholmen-City-Gamla stan-Södermalm. Avrundade med indisk lunch. Bästa maten är ju indisk och den är fantastiskt god på nyrenoverade Indian Garden. Vi njöt på uteserveringen, ty på lördagen blev det ju plötsligt supersommar med hela 24 grader.

Kvällen tillbringade vi hemma i vardagsrummet. Brassesambon spelade sina datorspel och jag twittrade som fasen (bl.a. en "power tweet" :-D ) medan vi slötittade på konserter med Madonna, Kylie och Cher (fördomar och så vidare...). Vi slurpade i oss Bacardi apple + tranbärsjuice + citron on the rocks. Mums mums. Till slut somnade vi och när vi vaknade på söndagen så var sommaren över och hösten stod i farstun. Tyvärr.

@Milrell: " There are a billion arab states with so much drama, and 1 Jewish state - and people are obsessed w pointing out the flaws of this one state."

@Yisrael4Ever: "@Milrell I loved your power tweet"

### **Sånt man kan göra på "lunchrasten"**

Postat 13 juli 2012, 15:30 av Kim

I dag tog jag lunchrast för första gången på ungefär två år. (Jag har faktiskt ingen lunch på jobbet. Ingen rast heller. Jag jobbar nonstop, men det kan vi prata om någon annan gång.)

I dag tog jag "lunch" och drog till Slussen för att  
DEMONSTRERA.

Mot Ship to Hamas-huliganerna och för Israel i allmänhet.

Jag har mött ett gäng fantastiska människor genom en Facebookgrupp och i dag sågs vi för första gången IRL. (Ett par kände jag sedan tidigare.)

Lugna och fina stod vi med våra flaggor och plakater och allt var fridfullt till en början.

Naturligtvis dök det upp tre arabiska herrar som provocerade oss genom att skrika idiotiska slogans, men dem ignorerade vi (en Ship to Hamas-kvinna jämförde judar med nazister såg jag nyss i ett färskt videoklipp från dagen, men henne missade jag). Vi ignorerade även de beslöjade damerna som fotade och filmade oss. Herre min skapare – är det schyst att göra det när man själv inte visar fejsset?

### **Spännande va!**

Postat 15 juli 2012, 15:32 av Kim

Jag har burit detta inom mig i flera dagar nu och nu är det äntligen klart, så jag kan dela med mig av den finfina nyheten att jag kommer att börja blogga på The Times of Israel.

Det har länge varit på tapeten att jag borde skriva mer på engelska och i in morgon häromdagen fick jag ännu en puff i den riktningen.

Mer info kommer inom en snar framtid.

### **Lösenordsskyddad: 24 timmar på landet**

Postat 17 juli 2012, 08:08 av Kim

I helgen lämnade vi staden för att tälta i en väninnas trädgård. Ja, jag sov i tält för första gången sedan... 80-talet och för brassen var det premiär.

Väldigt mysigt var det att vakna på morgonen och höra regnet piska mot taket, men det måste sägas att kroppen lipade lite efteråt – den är inte 19 längre och kräver en riktigt mjuk madrass.

### **Lösenordsskyddad: Det går bra nu**

Postat 18 juli 2012, 07:24 av Kim

Här kommer ohämmat och mycket ”osvenskt” skryt!  
Är mycket stolt.

Under bara lite drygt 24 timmar delades min text på The Times of Israel 157 gånger. Inte illa! Texten puffas på startsidan, under rubriken Top Ops, och jag hamnade dessutom i kategorin Popular Bloggers.

### **Lösenordsskyddad: Jag blir liksom lite hög**

Postat 19 juli 2012, 09:25 av Kim

Mitt blogginlägg på Times of Israel har nu hamnat bland de så kallade "featured".

Jag är så stolt.

Jag blir liksom lite hög när jag valsar runt i media eftersom det är där jag hör hemma!

### **Lösenordsskyddad: Underbar eftermiddag**

Postat 20 juli 2012, 21:55 av Kim

Idag satt jag på en (israelisk!) uteservering på Södermalm, tillsammans med glada judar och fiffiga israeler.

Samtalen var intressanta, skratten hjärtliga och davidstjärnorna glittrade vackert i solskenet.

Kände mig – som vanligt – hemma.

Intressant var det att höra israelen berätta om när han var krigsfånge i Syrien.

När ställets ägare sade "Shabbat shalom" så kände jag mig ännu mer hemma.

Så är det. Bland judar, israeler, bögar och finlandssvenskar trivs jag bäst.

### **Lösenordsskyddad: Helgen**

Postat 23 juli 2012, 09:02 av Kim

Tillbaka i gruvan efter en trevlig helg.

I fredags, efter min eftermiddag med judarna, ugglade vi i bostaden och jag däckade utmattad efter en lång vecka. På lördagsmorgonen pep Sebbe. Han ville gå ut. Jag hörde E kvittra: "Sov du så går jag ut med honom." Tänk va!

Efter min välbehövliga sovmorgon tog vi en småsolig promenad för att inhandla lite rosé till kvällen. Vi skuttade nämligen på kvällskvisten över till "grannfrun" för balkongmingel och – så klart – Eurovision. Vi blev sugna på att se årets final men "grannfrun" (som i själva verket bor några hus bort, men eftersom jag växte upp mitt i skogen så kallar jag alla som bor på gångavstånd för "grannar") hade inte Loreens vinnarfinal tillgänglig. Alltså rusade jag hem och slet ut sladdar så det stod härliga till, därefter cyklade jag, med den inspelningsbara dvd-spelaren i en klassisk blå IKEA-kasse över axeln, ner till "grannfrun". Och så såg vi då finalen och vi tjoade och tjimmade som om det hade varit en livesändning.

Glada över "segern" – och ganska packade faktiskt – gick vi sedan hem och somnade.

Söndagen kom och vi tog oss en riktig slappardag. Dock nyttig sådan med en ljuvlig sallad på menyn. Jag kallar den "lyxsallad" då den innehåller ALLT som är gott.

Eftersom det var söndag så blev det också en massa film på kvällen. Vi såg If These Walls Could Talk (jaha, den heter Mitt liv, mitt val på svenska) (mycket bra för övrigt) och så såg vi om den alltid lika trevliga Döden klär henne samt den alltid lika underhållande Häxorna i Eastwick.

Och lite rajtantajtan på det.

### **Lösenordsskyddad: Personnummer, böcker och jobb**

Postat 27 juli 2012, 08:25 av Kim

I onsdags fick sambon äntligen sitt svenska personnummer. "Sorry for the inconvenience you had. The mistake was on our side not to copy all your documents."

Dagen innan, bara 45 minuter innan han skulle resa till Berlin, fick han ett brev med ett avslag och jag skrev i vredesmod:

EU känns mer och mer som ett skämt. Sedan den 18 maj har sambon försökt registrera sig som boende i det en gång så blomstrande Svea. Jag var själv med på Skatteverket. ”Du behöver ge oss dokument A, B och C och de har du här ser jag. Det är allt som behövs\*. Tack. Vi återkommer inom två veckor.”

Tre veckor senare börjar sambon försöka få tag i handläggaren som inte svarar i telefon (under två veckor). Han besöker även kontoret men ”hon är visst inte här”. Han fortsätter ringa. Förgäves. Vecka fem får han ett brev som säger att han behöver komplettera med dokument D. Han tar sig till Migrationsverket, får pappret och skickar det till Skatteverket. Sedan ringer han och får veta att handläggaren har gått på semester.

Och nu, tio veckor senare kommer ett avslag (WTF), ty de har inte fått dokument D. Sambon ringer: ”Men jag har skickat dokumentet till min handläggare som jag försökte få tag i under fem veckors tid.” Nu har han fått en ny handläggare... Så proceduren börjar om på ruta 1.

Tack så mycket, EU. Ska det inte vara ”lätt” för en EU-medborgare att flytta till ett annat EU-land? Å andra sidan kanske det inte är EU:s fel. Sambon berättar nämligen att när han flyttade till Tyskland så var det bara \*svisch svisch\* ”Här är ditt papper – välkommen till Tyskland. Iväg och jobba och dra in lite skattecash!”

Det är väl som vanligt sega Svea som strular.  
VÄLDIGT IRRITERANDE.

\*De vet uppenbarligen inte vad de sysslar med.



För övrigt var handläggare nummer två – som till slut styrde upp det hela – finska. Det krävs ju finländare för att någonting ska ske i mjäkiga, jollrande, fredagsmysande Svea.

Ja, så nu har E varit i Berlin i tre dygn och jag har haft det rätt trist.

Jobbar och promenerar och ligger hemma och läser judeböcker och Joan Collins senaste.

Hoppas på en bra helg. Och nästa vecka jobbar jag mina sista två dagar på företag A. Därefter går jag över till företag B.

Ungefär samma arbetsuppgifter men med sämre arbetstider och sämre betalt. Känner mig för gammal för sånt här men en måste ju hora ut sig i krisens Europa, om mat ska finnas på köksbordet.

Ser fram emot semester. Snart september. När som helst nu.

### **Lösenordsskyddad: Jag valsar runt i media**

Postat 16 augusti 2012, 12:31 av Kim

Jag valsar runt från tv-kanal till tv-kanal.

”Hi Kim

My name is Y... I am the foreign desk correspondent at Channel 10 News in Israel.

We understand you will be coming to visit us again soon, we would like to meet you when you are here and talk about your love for Israel, in an environment that is gradually becoming more and more anti-Israeli. You think that would be possible?

Please write me back to my work mail, \*\*\*\*\*@\*\*\*.\*\*\*

Thank you very much

Y...”

### **Lösenordsskyddad: Läget just nu**

Postat 21 augusti 2012, 08:47 av Kim

Sitter och väntar på samtal från Paris.

För en intervju.

Börjar bli rutinerad.

Igår vad jag på ett möte. Jag har blivit ”headhuntad”. En organisation vill ha mig. Måste bara komma på vad exakt jag kan bidra med. Har ingen stor, glappande käft så jag måste hålla mig till knapprandet på tangenterna eller annat bakom-kulisserna-arbete.

Svärmor har rest vidare. Det var väldigt trevligt att ha henne på besök. Underbar, älskvärd kvinna.

Brassesambon har blivit student. Igår var första dagen på SFI – svenska för invandrare – och han var strålande glad när han kom hem.

Känner mig lite slutkörd och är väldigt redo för lite semester. Nitton dagar kvar.

Uppdatering: Intervjun är nu avklarad och det kommer att dyka upp en artikel på denna franska site: <http://coolisrael.fr>

### **Lösenordsskyddad: Måndag**

Postat 27 augusti 2012, 09:16 av Kim

I dag är jag lite nöjd med mig själv. Klockan ringde och arbetsdag fem av nio var här. Jag ville verkligen bara ligga kvar under täcket. Tittade ut och världen var grå och otrevlig. Sådant där icke-väder. Grådassigt. Lite, lite regn som faller konstant. Inte det minsta inbjudande.

Men jag kastade mig upp och ut.

Till gymmet. Jag stänkade och stönade.

Därefter flög jag upp på cykeln och sparkade iväg mot jobbet. Iklädd mina svettiga små slinkiga träningsshorts.

Duschade. Åt a-fil och njöt en kopp kaffe.

Gick igenom mail och svarade alert. Kollade Twitter och Instagram och njöt ännu en kopp kaffe. Därefter började jag jobba.

Och här är jag nu. Denna måndag.

## **Lösenordsskyddad: Njuter av uppmärksamheten**

Postat 04 september 2012, 11:02 av Kim

Man vet att resan närmar sig när två israeliska TV-bolag hör av sig under samma dag.

Channel 10 vill intervjua mig redan på söndag – så att ingen annan hinner före.

Jag njuter så klart.

Inte för att jag ”göra vad jag gör” för att bli poppis (då hade jag valt en annan, lättare väg...) men jo, det är skönt att kunna mata egot!

Snart på plats.

Snart semester.

Snart en Goldstar på Shenkin Street.

Snart Jerusalem.

Snart lördagsfrukost hos Koby i Ashdod.

Och kanske ska jag under denna min femte resa faktiskt våga mig på att bada i havet...

Vi får se.

## **Bättre sent än aldrig: semester!**

Postat 07 september 2012, 17:44 av Kim

Wow, klockan är halv sju och först nu hinner jag kolla bloggarna, kommentarerna, fina FB-meddelanden och så vidare.

Har nämligen jobbat v ä l d i g t hårt i dag.

Och alldeles nyss gick jag på semester.

Min sommarsemester alltså.

Den kom sent i år eftersom jag av diverse anledningar inte visste om jag skulle ha ett jobb att komma tillbaka till från semestern. Men det hade jag så semester blev det till slut.

Hur som helst.

Igår träffade jag och E ett par fantastiska vänner från FB. Tänk att det – i denna tradiga, ruttna värld – finns underbara människor där ute. Vi måste bara hitta dem. Extra underbara är sådana människor som är både smarta och roliga. De växer inte på träd.

Och snart åker vi äntligen till Israel och alla hjälpsamma israeler vill hjälpa oss med ditt och datt och guida oss här och där och bjuda på sprit och middagar. Fantastiska svartmålade människor. Jag älskar dem så.

Nyss var jag och klippte mig – jag ska trots allt snart intervjuas av israelisk TV (igen). Under många år friserade jag mig själv (eller med hjälp av en vän) men jag har på senare år försökt komma över min frisörskräck (jag har väldigt många issues) och nu har jag besökt en och samma arabfrisör tre gånger inom loppet av ett år.

Det har gått bra men i dag ”kände han mig så pass väl” att han började prata. Om vädret, semestrar (jag ljög så klart) och lite annat. Det var ju jobbigt, tyckte jag.

Dessutom kändes lite som att han med flit gned sitt kön mot min arm. Men jag vet inte säkert.

### **Hälsningar från Israel**

Postat 09 september 2012, 12:42 av Kim

Fy farao vad jag har längtat efter att kunna yttra dessa ord. Hej och hopp, jag sitter på en uteservering på Sheinkin Street, smuttar på en Goldstar och klappar på tangenterna.

Underbart.

Flygresan gick fint. Mycket fint. Trots att vi var tvungna att ta oss upp klockan 03:15 och en sur kärring spred negativa energier omkring sig på planet...

Därefter de sedvanliga frågorna på flygplatsen.

Varje gång en eller två ROLIGA frågor.

Den här gången: ”Varför rakade du av dig skägget?”

E: ”För att jag tappade håret så jag rakade av mig rubbet.”

Nu sitter vi här i Tel Aviv och livet känns bra.  
Fy farao vilken underbar stad detta är.  
Svenne vet inte vad Svenne missar.  
Han sitter där hemma med sina tradiga vanföreställningar och  
sin väldigt, väldigt långa näsa.

Tjenix.

### **TV-intervju**

Postat 10 september 2012, 20:47 av Kim

Blev idag intervjuad av israeliska Channel 10.  
Temat: mitt bloggande samt hur det är att vara Israelvän i en  
värld som hatar Israel.

Kameramannen fäste en mikrofon. Kände mig väldigt Oprah.  
Sedan bröt vi mot reglerna då vi tog oss in bakom en  
avspärrning.  
Vi började filma. Blev utschasade.  
Tog oss till en annan location.  
Pratade. Filmade. Pratade. Filmade.  
Och inslaget avslutades med en gullig promenad.

### **Jag är så lycklig här...**

Postat 10 september 2012, 23:16 av Kim

...Och min brassesambo börjar förstå mig.  
Han förstår definitivt nu varför jag är så engagerad.  
Vi träffar mina israeliska vänner – gamla och nya – och  
sambon säger: ”Hon var så trevlig. Och smart. Och rolig. Och  
som du sa: de flesta är sådana! Och som du och dessa dina –  
nu våra – vänner säger så har en massa människor en massa  
åsikter om Israel, men de har aldrig varit här och de vet  
ingenting om läget. Bara läser de patetiska tidningarna och  
tror sig veta något.”  
Exakt så.

Fantastiska smarta, roliga, öppna och vänliga människor.

Idag blev vi hämtade av Shira – en väninna som jag lärde känna i samband med min Ynet-artikel. (Hon mailade mig och vi fann varandra på direkten.) I dag åkte vi till Herzliya där hon bor och vi satt på stranden och drack mojitos och pratade djupt och inte så djupt. Vilken fantastisk kvinna! Insiktsfull och smart och allt det där – OCH rolig. Hon berättade att hon blev så glad den där gången då hon läste min artikel då den var som ”ett ljus i ett enormt mörker”. Och hon hade noterat hur det efter den artikeln hade kommit fler från andra skandinaver som känner som jag. ”Snöbollseffekt” och så vidare. Och på onsdag ska hon ta oss med till Döda havet.

Igår fick vi förresten ett väldigt tjusigt mottagande på hotellet (det kommer ett separat inlägg om detta fantastiska hotell senare – fick ju rabatt och allt, tack vare bloggandet). ”Dor var ledsen över att han inte kunde vara här idag – han är ett stort fan av din blogg.” Det är sånt man säger för att Kimman ska känna sig välkommen!

### **Bloggläsare. Och vänner.**

Postat 14 september 2012, 14:52 av Kim

Idag har vi träffat så kallade bloggfans. Jag känner sådan kärlek och värme att jag inte vet hur jag ska hantera det hela. Kanske lipa lite. När en ung, vacker kvinna kommer från en annan stad för att träffa mig så... Och de är så fantastiska. Underbara. Vänliga. Intelligent. Liberala. Glada. Fantastiskt.

### **Israel 2012: första dagen**

Postat 17 september 2012, 09:33 av Kim

Nu ska jag – mest för min egen skull – blogga flitigt och utförligt om min femte (och E:s första) Israel-resa.

Söndag 9 september 2012

Klev upp redan klockan 03:15 och tog en taxi till Arlanda. Incheckningen gick fint – inga jobbiga frågor. Vi landade i Tel Aviv och ja, det blev en del frågor vid passport control men det gick smidigare än tidigare. Utgår från att de har något system i vilket de ser att personen ifråga besökt landet så och så många gånger och att han är reko och hyvens. E var väldigt nervös till att börja med. ”Får jag fråga varför du har rakat av dig skägget?” ”Jag blev flintis så jag rakade av mig alltihop.” Spontant och sanningsenligt – sådant uppskattas alltid.

Väl inne i det heliga landet tog vi en taxi till hotellet. Tel Aviv var som vanligt – en otämjbar, helig sköka. Sus och dus, larm och støj. Och värme. Stiliga karlar och eleganta damer.

Incheckning klockan 15 så vi var ett par timmar tidiga och rummet var ej färdigt så vi tog oss en liten promenad och det var så underbart att kunna visa E mitt älskade Tel Aviv. Vi slog oss ner på det där stället jag brukar sitta på, på Shenkin Street. Underbart att bara sitta där och glo. Och sippa på en Goldstar.

Därefter checkade vi in på ljuvliga, flotta Brown TLV Urban Hotel. Väldigt roligt att kunna visa detta hotell för E – jag bodde ju här just när E och jag lärde känna varandra. Vi duschade och vilade lite för att sedan gå ut och äta svampburgare på Agadir och kvällen avslutades med eurovisionsöndag på gaystället Evita. Tre gamla vänner dök upp (det känns som att jag har fler vänner i Tel Aviv än i Stockholm). E trivdes bra med alla svenska ESC-dängor. Gulligt att se.

### **Israel 2012: andra dagen**

Postat 18 september 2012, 09:53 av Kim

Efter att ha sovit ut ordentligt klev vi upp och hastade iväg till Rabin Square och där blev jag intervjuad av nyheterna på israeliska Channel 10. Inslaget sändes så vitt jag vet ej under

de dagar vi var i Israel men förhoppningsvis dyker det upp en länk någon gång i framtiden.

Efter intervjun strosade vi genom staden tillbaka mot hotellet och åt väldigt sen frukost på ett väldigt trevligt och mysigt ställe. Kommer ej ihåg namnet men maten var god och personalen trevlig. Ska försöka imitera deras ljuvliga spenatomelett.

Snabbt tillbaka till hotellet för att bli upphämtade av väninnan Shira – en av de hundratals glada israeler som mailade mig efter Ynet-artikeln. Vi åkte till stranden i Herzliya och satt där och drack mojitos och samtalade i många timmar. Djupt och glättigt. Mycket världspolitik så klart. Och mycket snack om hjärntvättade Israel-hatare. Varenda liten svenne borde sätta sig ner med en intelligent och talför kvinna som Shira. Ett litet tips bara.

Shira körde oss tillbaka till Tel Aviv och vi ugglade på hotellets tak resten av kvällen.

### **Israel 2012: tredje dagen**

Postat 19 september 2012, 16:35 av Kim

Tisdag 11 september 2012

Något av en mellandag. Vi hade tänkt åka till Jerusalem men vaknade sent så vi bestämde oss för att göra Jaffa, AKA Yafo, och Tel Aviv istället.

Först och främst smarrigt kaffe från hotellet. På väg till frukoststället Tazza D'oro som serverar mycket god spenatomelett. Därefter strosade vi till Jaffa.

Dagen var mycket varm så vi promenerade snart tillbaka mot hotellets AC.

Ugglade ett tag och gick sedan ut på en minimal shoppingtur. Sedan tänkte jag boka en tid hos tatueringen men de hade en lucka så jag tatuerade mig där och då och därefter hängde vi på hotellrummet och hotellets tak resten av kvällen.



## **Israel 2012: fjärde dagen**

Postat 20 september 2012, 09:09 av Kim

Onsdag 12 september 2012

Fjärde dagen var en mycket social sådan. Och kom nu ihåg att jag inte är en särskilt social person. Umgås ogärna med människor – speciellt sådana jag inte känner mycket väl.

Men, mina damer och herrar, i Israel är det annorlunda. I Israel är jag annorlunda.

(Här följer bildtexter...)

Tidig morgon i hotellobbyn. Väntar på att väninnan ska hämta oss. Vi ska nämligen till Döda havet. Inga bilder gör landskapet rättvisa. Fantastiskt. Fult liksom – brunt och rött och dött, men ändå så... underbart och kittlande. Under bilturen (ca 2,5 timmar från Tel Aviv) såg vi äntligen kameler! Och beduiner. Och många, många beslöjade muslimska damer. Glada israeliska araber som INTE vill leva i någon förtryckande arabstat. Men det talar vi så klart tyst om i bananmonarkin Sverige.

Det märktes att vi var på väg neråt – så långt ner man kan komma – ty det slog lock för öronen. Dags att smörja in sig med välgörande lera.

På grund av min nya tatuering så kunde jag inte hoppa i vattnet. Därför endast en minikur för mig. (Dessutom är jag ju en mycket anständig person som ogärna klär av mig offentligt.) Vattnet var speciellt. Dött på grund av salthalten. Hmm, mjukt på något vis. Nästa gång ska hela jag (iklädd någonting kyskt så klart) i för att flyta. Tillbaka mot Tel Aviv. Snabbdusch och därefter satt vi återigen i hotellobbyn och väntade på att bli upplockade. Denna gång av svenska vänner boende i Modi'in (läs gärna detta inlägg i grannkanalen). Vilka fantastiska människor! En ära att med öppna armar välkomnas till deras fantastiska bostad på tjugonde våningen. Modi'in – en mycket trevlig och lugn stad. Där borta syns det så kallade Västbanken – Judéen och Samarien. Där får inga judar bo, men det talar vi så klart tyst om i bananmonarkin Sverige. Efter att familjens dotter sjungit för oss kördes vi tillbaka till Tel Aviv.

Åh, Tel Aviv, du heliga sköka! Underbart att se andra städer men varje gång jag kommer tillbaka till dig så kommer jag hem.

### **Israel 2012: femte dagen**

Postat 22 september 2012, 10:34 av Kim

Torsdag 13 september 2012.

Då var det dags att åka till Jerusalem.

(Här följer bildtexter...)

Dagen började med kaffe på hotelltaget. Mmm. Vi tog en sherut (en minibuss, lite som en blandning av en taxi och en buss) till Israels huvudstad. Endast 50 minuter från Tel Aviv – Israel är ju ett miniland. Klagomuren först och främst. Sus och dus! Vi strosade runt. Ganska planlöst. Dagen var varm och Jerusalem är ganska kaotiskt. Mycket folk, gap, stoj, stim. Ja, att äta sallad i Israel är något utöver det vanliga. Smakar så mycket, så nyttigt och så friskt. Vi tog bussen tillbaka till Tel Aviv. Bytte om och tog en taxi till en flott restaurang i stadens utkanter. Underbart god middag med ett par vänner. Mycket prat, glada skratt och så vidare. Kvällen avslutades med en liten pr-turné för Letters From Israel.

### **Israel 2012: sjätte dagen**

Postat 24 september 2012, 09:45 av Kim

Fredag 14 september 2012.

Den sjätte dagen var ännu en social dag.

(Här följer bildtexter...)

Först en promenad till frukoststället. Därefter en tur på stan. Vi mötte upp en bloggläsare – ett så kallat bloggfan! – och gick till en butik för att träffa ännu en läsare. Fantastiska pumor. Vi tog med oss ett av de där bloggfansen och gick ner till ett hak vid stranden. Snart anslöt sig min vän mästern fotografen Yehonatan. Mycket trevligt och många goda samtal. Efter en sväng till hotellet blev vi upplockade av en israelisk amerikan

som älskar Sverige. Vi gick ut och åt en mycket god middag på Café Europa. Kvällen avslutades på gaystället Evita.

## **Israel 2012: sjunde dagen**

Postat 26 september 2012, 09:04 av Kim

Lördag 15 september 2012.

(Här följer bildtexter...)

Upp tidigt! Dagen började med ett meddelande från hotellet.

Rosh hashana - det judiska nyåret – stod för dörren.

Vi tog oss till busstationen och hittade till slut en sherut som tog oss till Ashdod. Staden där de palestinska raketerna slår ner för jämnan. Där träffade vi Koby, som skrev det första brevet som jag publicerade på Letters From Israel. Han, frugan och barnen bjöd oss på en redig brunch i det vackra hemmet. Därefter tog vi en promenad genom staden ner till stranden. Därefter tog vi en sherut tillbaka till Tel Aviv. Ja, vi fick vänta ett tag eftersom några asiatiska damer trängde sig före och slog ner sina feta arslen i sheruten som ju har ett begränsat antal säten. "Väldigt nordiskt av oss att vara artiga och låta andra tränga sig före", muttrade brassesambon. "Aldrig mer", svarade jag. Äntligen tillbaka i Tel Aviv gjorde vi oss vackra (och rena) och tog sedan en promenad. Staden började vakna till liv igen efter shabbat. Åt svampburgare (igen) på Agadir och samtalande om vår resa. Och började planera nästa... På kvällen satt jag ensam och ugglade på hotellets innergård. Mådde som en prins. Brassan låg och slöade. Avslutningsvis gick jag upp på taket och sade god natt till min heliga sköka Tel Aviv.

## **TV-stjärnan i mig...**

Postat 26 september 2012, 21:42 av Kim

I kväll hörde glada israeler av sig på Twitter och på Facebook. De berättade att de sett mig på israelisk TV. Ja, Channel 10 sände äntligen intervjun. Och reaktionerna lät inte vänta på sig... Ja, ni förstår ju.

”After this Yom Kippur, you are the first I want to connect to and say only one word: thanks. Thank you for your honesty, your courage to stand alone in this difficult situation you experience in Europé. Thank you for being brave, being who you are and keeping your sense of humor.”

### **Israel 2012: åttonde dagen**

Postat 27 september 2012, 08:21 av Kim

Söndag 16 september 2012.

Vi har kommit fram till slutet.

Hojtade hej då till Tellan och klev in i taxin.

På flygplatsen gick det mycket smidigt. ”I’m a pro-Israel blogger” och saken var klar. ”Wow, that’s great.”

Satt vid gaten. Sprang på en FB-vän. Störde mig på en stor grupp svenska hillbillys. Åh, det finns så jobbiga människor som inte kan uppföra sig!

Nåväl. Sedan landade vi på Arlanda.

### **Inslaget på engelska**

Postat 01 oktober 2012, 07:51 av Kim

En blogg läsande vän har översatt hela inslaget. Detta sades (wow!):

Along with these who protest against Israel, we also have a few supporters. We have an ‘advocate’ in Sweden, Kim Milrell is his name, and he protects Israel from all the slander and the criticism in the Swedish media and all this he does from a successful blog that he manages. Our reporter met Kim while he visited Israel.

Today it is not easy to manage the ‘hasbara’ of Israel, but despite the difficult situation, also abroad there is somebody who takes the mission on him.

Kim Milrell, is his name, Swedish Zionist.  
You would find him in every event FOR Israel in Sweden.  
He wants to explain the Israeli position in the atmosphere that exists today in the Scandinavian country.  
It is a mission that becomes more and more difficult.  
Also he wasn't a big fan of Israel and believed everything that was written in Sweden about us, until one visit clarified to him that the truth looks totally different.  
But in Sweden, this love of Israel, is not always accepted with sympathy.  
Now he is here again, feels at home, enjoys the Israeli sun and for a second takes a vacation from the 'hasbara' and the debates about the tattoo.  
And he also knows Hebrew.

### **Lösenordsskyddad: Gränser**

Postat 03 oktober 2012, 12:19 av Kim

Kollegan har sagt upp sig då hon inte "pallar mer".  
Jag är så här |-| nära att göra detsamma.  
När kollegan och jag – som utgör ryggraden på arbetsplatsen – tröttnar så har det gått väldigt långt.  
Jag har mycket lång stubin och jag står ut med väldigt mycket, men även mitt tålamod har en gräns. Trodde faktiskt att min kollega skulle uthärda längre än jag själv, men jag hade visst fel.

Inga detaljer så klart, men att bli behandlad som en snorvalp efter ÅRATAL på arbetsplatsen får bågaren att sippra över.

Så fruktansvärt irriterad så ni anar inte.

Önskar mig ett nytt jobb. Allt av intresse – så länge det inte innefattar förnedringar.

Nästa dag:

Idag har jag lärt mig att min chef inte riktigt vet vad jag jobbar med.

Och när kollegan sade upp sig, via personalchefen, så sa chefen ingenting till kollegan. Inte ens ”vad trist”. Nada.

## **Höst**

Postat 09 oktober 2012, 08:04 av Kim

När oktoberhelvetet är som värst och du sitter i soffan och läser (Torka aldrig tårar utan handskar) så hoppar hunden – med tuggpinnen vispande i truten – upp på ryggstödet och lägger tassarna på din axel och genast minns du att våren snart är här igen.

## **Huliganhålan Sverige 2012**

Postat 18 oktober 2012, 10:51 av Kim

Trevlig helg.

Jag avrundar arbetsveckan och reser till Malmö för att – i solidaritet med de jagade judarna – trampa runt på gatorna. Det är ironiskt att sådant behöver göras i ett land som dag ut och dag in trashar den enda judiska staten i världen. Som en besatt.

De svenska judarna flyr landet. En del av dem drar till Israel men inte ens där får de vara i fred för den en gång så framstående Sveas långa fingrar.

Det är åt helvete.

Hej då.

## **Hej från Malmö**

Postat 19 oktober 2012, 17:34 av Kim

Sitter på hotellet (mitt, mitt, MITT i Malmö) och dricker en dyr minibar-öl.

Tågtrippen gick snabbt. Öppnade en bok. Läste. Var framme. Och däremellan hjälpte jag gamlingar att lyfta upp och ner tunga väskor från bagagehyllan. Satt för övrigt i en gammaldags, lite romantisk kupé.

Väntar på att de judiska vännerna ska anlända från olika delar av Sverige och när de väl är här så ska vi gå ut och äta.

God afton från Malmö.

Förresten. På T-centralen hojtade en ung, stilig man: "Kim! Kim!"

Han var en svensk-israelisk blogg läsare.

Blev glad men lite ställd.

Sådant hade hittills hänt endast i Israel.

### **Malmö s judar**

Postat 20 oktober 2012, 23:14 av Kim

Har haft det mycket bra i Malmö.

Har träffat många underbara människor.

Och att någon frågade "Är du Kim?" gjorde mig stolt och glad.

Har egentligen SÅ mycket att säga, men det kommer väl senare.

### **Några bilder (rader) från Malmö**

Postat 22 oktober 2012, 07:43 av Kim

Hemma efter en hektisk helg i Malmö.

Jag som inte är särskilt social av mig känner mig helt utmattad efter att ha träffat en massa nya människor. Men trevligt och givande var det.

På lördagen träffades vi utanför (den mycket vackra) synagogan. Fler och fler människor strömmade till. Det glada humöret fick sig en liten törn när aset Reepalu dök upp. Efter allt han ställt till med så tror han väl nu att han kan släta över det hela genom sin blotta närvaro. Nej tack.

Vi var väl en 400 personer som sedan vandrade från synagogan till Möllevångstorget. Där hölls tal efter tal och jag och många andra störde oss på valen av talare. En grann göteborgare var dock bra och en miljöpartist överraskade.

## **Sebbe & Molly**

Postat 26 oktober 2012, 08:05 av Kim

Det går bra med besöket. Ja, Sebbes fru Molly är ju på  
fyradagarvisit.

I dag har dock Molly börjat visa dominanta sidor...

Det var trångt i sängen i natt. Men mysigt.

Och någon väckarklocka behövdes ej då hundarna fick syn på  
två stockholmska rådjur utanför fönstret... Och de lät oss veta  
vad som försiggick.

## **Shabbat Shalom och god helg!**

Postat 02 november 2012, 17:57 av Kim

I dag bakade jag för första gången Challah – sabbatsbröd  
alltså.

Med stor framgång, vill jag inflika; brassen mumsade på  
våldigt friskt!

Jag svängde även ihop Latkes och sallad och vegschnitzel.

Och så satt vi i skenet av levande ljus och åt. Och drack  
koshervin. Ögonen tindrade. Alla var lyckliga.

Shabbat Shalom.

## **Festlig lördag**

Postat 04 november 2012, 11:39 av Kim

Igår hade vi besök av Elsa. Förra gången hon var på besök var i  
april 2006.

Sedan dess har mycket hänt i både mitt, Elsas och Elsas  
'förälders' liv.

Återigen korsar våra vägar varandra, på ett helt annat håll än  
förra gången.

Det bjöds på Maccabi-öl och samtalen var många och  
varierande.

Under tiden satt brassen – som den exemplariska invandrare  
han är – på kammaren och studerade svenska.



## **Lösenordsskyddad: När det bara flyter på**

Postat 09 november 2012, 21:55 av Kim

Det händer så mycket just nu. Så många bra saker. Jag har "hittat hem" på så många plan. Det är svårt att klä denna känsla i ord.

Jag har ju bestämt mig för att officiellt konvertera till judendomen. Den satt inte långt inne, tänker den som följt mig ett tag...

Men resan hit har varit väldigt lång och väldigt underbar. Jag har alltid varit väldigt spirituella. När jag var barn var jag religiös. I efterhand vill jag dock revidera något. Jag var spirituell och svalde det jag blev tillsagd att svälja.

Sedan kände jag mig förvirrad.

Många år senare kom Israel till mig. Ja, först kom Israel och därefter kom judendomen.

Jag lärde känna en israel (jude) vilket ledde till att jag lärde känna ännu en (israelisk jude) och ännu en (israelisk jude) och så vidare.

Och hela min värld och världsbild förändrades.

Det finns i mitt liv ett väldigt tydligt före och efter.

Efter att ha gått runt och känt mig judisk i fyra år så har jag nu bestämt mig för att jag inte "bara" vill känna mig judisk. Jag vill v a r a vad jag känner att jag är.

Därför ska jag konvertera.

Det första många tänker på när detta kommer på tal är omskärelsen.

Denna besatthet.

Är det allt pursvenskar vet om judendomen? Jag gnäller ej, ty jag visste inte mycket mer själv. Läste vi någonsin någonting om judendomen i skolan på 80-talet?

Vidare är det så många lustiga saker som händer gällande detta.

Exempelvis att jag samma vecka som jag b e s t ä m m e r mig för att kontakta judiska församlingen, mottager ett mail från en ung man som nyhemkommen från Israel känner sig deprimerad (över Israelhatet i Sverige) och som även han bestämt sig för att konvertera.

Så vi står och stampar i samma ruta.

Och han berättar detta för mig utan att veta var jag står (mer än att jag – enligt bloggen som han läser – älskar Israel).

Fantastiskt.

Så nu kan vi sporra varandra. Och detta skulle vara en slump?

Precis som allt annat som hänt i mitt liv sedan judendomen och Israel gjorde entré så gör detta mig lycklig.

Så väldigt, väldigt lycklig.

När allt bara flyter på automatiskt så vet man – enligt min erfarenhet – att man är på rätt väg.

### **Jobbigt va!?**

Postat 16 november 2012, 09:45 av Kim

Judarna har varit jagade i tusentals år. Nu har de både en stat och ett försvar. Jobbigt va?!

Att terrorisera den judiska staten fungerar inte. Måste vara väldigt tufft att acceptera detta. Tänk att de har mage att försvara sig själva. Så fasansfullt!

### **Det kom ett brev**

Postat 21 november 2012, 11:02 av Kim

Hej Kim,

Jag kom till Israel 43 år sedan, mina barn och barnbarn lever här.

Som barn levde jag i Skåne. På sista tiden, nu när man är kommen till åren, längtar man till det som en gång var och på sista tiden har jag börjat läsa svenska tidningar.

Ett minimum av objektivitet borde en tidning som Sydsvenskan bemöda sig om. Kanske har tidningen planer att trycka på arabiska i den närmaste framtiden, i så fall förstår jag de ensidiga rapporterna om Gaza.

Jag tycker att du gör ett jättefint jobb med att presentera Israel för den svenska publiken. För övrigt tycker jag att det inte skrivs tillräckligt mycket om de fina saker Israel gör t.ex. för 100000 tals Palestinier och Araber från andra länder, som för det mesta får allt gratis.

Kanske skulle jag ha skrivit dessa rader på engelska. Du får gärna sprida detta budskap till andra!

MVH  
Michael Bruck  
Israel

### **Nu räcker det!**

Postat 21 november 2012, 11:03 av Kim

Enough is enough! Nu får det räcka med svensk medias selektiva, vinklade rapportering om Israel/Palestina-konflikten.

Söndagen den 9/12 kl 13 samlas vi utanför Aftonbladets huvudentré för en manifestation för Israel och mot vinklad nyhetsrapportering i Israel- och Palestinakonflikten.

Jag hoppas att ni alla tar er tid och kommer till Sthlm! Detta är viktigt och ett ämne som är ständigt aktuellt! Ta med er flaggor och ett gott humör!

Tillstånd finns. Vi återkommer senare med talare och fler detaljer! Välkomna!

Enough is enough! We invite everyone to join us in Stockholm in a rally for Israel and against selective, biased reporting on the Israel/Palestine conflict.

We will meet at 1 pm on Sunday December 9, outside of Aftonbladet's main entrance (a Swedish newspaper with extremely biased reporting against Israel).

Bring flags and a great mood!

We have a permit and we will update you with speakers and other details on an ongoing basis.

Welcome!

9 december 2012, 13:00  
Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

### **Dubbelt upp**

Postat 26 november 2012, 13:55 av Kim

Stress och press leder till trötthet.  
Molly är på långbesök.  
Dubbelt så mysigt. Dubbelt så välgörande.

### **Bokat och klart**

Postat 27 november 2012, 17:25 av Kim

Jag kan inte hålla mig borta från Paradiset.  
Därför är nästa resa redan bokad och klar.  
Vi ses snart, min heliga sköka Tel Aviv.

### **Heliga presenter**

Postat 04 december 2012, 09:53 av Kim

Igår fick jag en avi. Ett paket skulle hämtas ut.  
Jag visste mycket säkert att jag inte väntade på något. Nej,  
ingenting beställt på sistone.  
Vad kunde det vara?

Jag rusade till Konsum. Damen – den trevliga, inte den sura ryskan – plockade fram ett stort, elegant paket. Jag såg på håll att adressen var skriven för hand – alltså ett paket från en privatperson.

Sedan såg jag namnet på avsändaren. Oj oj oj. Vi satt och drack drinkar och snackade politik på stranden i Herzliya i september!

Jag rusade hem.

Slet upp paketet och fann ett vackert litet brev som fick mina schletna ögon att blinka i snabb takt.

Och i paketet låg en massa fräsiga israeliska produkter.

Wow.

”Hey Kim, a small thank you for all you do for our country Israel!! See you soon. Love, S.”

## **Flopp**

Postat 06 december 2012, 15:12 av Kim

Gårdagen skulle bli en väldigt bra och spännande dag.

Jag var återigen inbjuden till Israels ambassad och detta såg jag så klart väldigt mycket fram emot.

Det var bara det att Fru Vinters väninna Haggan Supervinter bestämde sig för att komma till staden just igår.

En halvmeter snö. Oplogat. Jag gungade iväg mot

tunnelbanan. För att göra en trist, lång historia mycket kortare så slutade allt med att jag gungade hemåt igen – från Slussen.

Halva sträckan helt oplogad. Snö till knäna och ibland till låren (vinden har skapat sina kreationer där ute). Jag gick och gick.

Vaggade och svor. Förbannad och besviken. Ville hoppa från en bro. VÅDERÅBÅKE, skrek jag.

Jag kom hem till slut – efter att ha varit på vift i två timmar.

Enough is enough: Vårt invigningstal

Postat 11 december 2012, 15:30 av Kim

Till största delen skrivet av mig.

Hej och välkomna!

Vad roligt att så många av er kunde komma!

Jag heter Hanna Zion. Jag har tillsammans Anna Berg, Natan Gelber, Kim Milrell och stoppabojkott.se organiserat denna manifestation för Israel och mot vinklad nyhetsrapportering! Vi är alla helt vanliga människor som, precis som ni, älskar Israel och har tröttnat på svensk media!

Vi är här idag för att säga att nu RÄCKER det! Nu RÄCKER det med svensk medias selektiva, vinklade rapportering om Israel/Palestinakonflikten.

Med Aftonbladet i spetsen har israelerna i årtal svartmålat medan palestinierna har glorifierats. Följer man endast svensk nyhetsrapportering så är det inte konstigt om man ogillar Israel – vilket ju många svenskar gör.

Att media konstant ignorerar den terror som israelerna så gott som dagligen utsätts för, för att sedan – när israelerna slår tillbaka i självförsvaret – rapportera om ”Israels attack” är inget annat än förtal. Detta förtal har pågått alldeles för länge och alldeles för ostört.

Det känns som att media i Sverige har lyckats avhumanisera Israel. Israel ses inte längre som en nation, ett folk, utan snarare som en ”makt”. Och en väldigt ondskefull sådan.

Samtidigt får människor som Gina Dirawi obehindrat sprida sina vanföreställningar.

Och i SVT:s Debatt sitter Pierre Schori och talar om att Hamas ”löjliga terroriststämpel” borde strykas. Inte så konstigt då att det i Sverige finns människor som faktiskt står på Hamas sida; de vet ju inte vad dessa terrorister faktiskt står för.

Oavsett var man står gällande Israel/Palestinakonflikten så måste man ju förstå att det är problematiskt att journalister vrider, vänder och förvränger så som de gör.

Vi har fått nog av svartmålandet av Israel! Vi vill att svensk media slutar att döma Israel efter en annan måttstock än resten av världen. Vi vill ha en rättvis rapportering av konflikten. Vi vill att media inser vilket ansvar de har när det gäller den allmänna opinionen och förstår hur deras konstanta svartmålande av Israel och har lett till ökad antisemitism. Vi vill att svenska journalister ska börja följa sin egen yrkesetik.

Journalister:

- använder egna källor, inklusive intervjuer med folk som är direkt involverade i det skeende som ska rapporteras om, originaldokument, och andra förstahandskällor, där så är möjligt.
- krediterar information från redan publicerade källor, ifall egna källor inte är tillgängliga.
- använder flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt
- kontrollerar alla fakta som kommer fram under arbetet.
- hittar och rapporterar om alla sidor av historien.
- rapporterar utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst.
- är försiktig med att avge konfidentialitetslöften åt källor.
- avböjer gåvor och tjänster från de som är inblandad i ett skeende för att inte verka påverkad.
- avstår från rapportera eller delta i arbetet med att undersöka någon som de har personlig bias gentemot.

Nu räcker det! Enough is enough!

Hanna Zion  
Anna Berg  
Natan Gelber  
Kim Milrell  
stoppabojkott.se

## **Lösenordsskyddad: Vad som stressar och pressar**

Postat 13 december 2012, 22:12 av Kim

Så, jag har varit väldigt stressad och pressad. Förmodligen inte mer än gemene man, men vi har alla våra gränser och jag är inte sen att erkänna att jag är urusel på det här med att tåla stress och press samt ha "många bollar i luften". (Ryser.)

Jo, jag har två roliga och spännande saker på gång.

Dels att bli egenföretagare.

Dels att öppna en ny, superfräsigt sajt som är SÅ jag.

Om Letters From Israel är min baby så är den nya sajten LFI:s jättebaby.

Sedan har vi ju 'the day job' också. Det har varit upp och ner på den punkten ett tag nu, men nu verkar det bli raksträcka ett tag och det känns bra.

Raksträckor (stabil vardag) är icke att förakta.

Vidare: sambon som ju är EU-medborgare... Fortfarande efter åtta månader på plats ska det skickas papper hit och dit och fram och tillbaka. Det här med EU är ett skämt. Trodde aldrig att EU- (och EMU-) vännen Kimman skulle säga det, men här kommer det chockerande uttalandet: låt oss lämna bluffen!

Sedan är det jäkligt påfrestande att anordna manifestationer.

Vilka stressiga moment! Även om jag bara var en av flera och de flesta andra i ärlighetens namn var mer 'hands on'...

Sicket jobb! En massa ska fixas. Tillstånd, polisbeskydd (så trevliga!), diverse anordningar osv osv. Och så press. Ja, press får man ju så klart inte i Sverige om man kritiserar svensk press... Men utomlands finns intresset. (FUCK YOU, ANTISEMITBLADET!) (Jag vet att ni kollar vad jag skriver, dessutom. Året är 2013 snart ju, så tekniken finns.)

Men stressen är enorm. Även om hundratals anmäler intresse så vet man ju inte om man till slut står där ensam ändå. Bara den tanken!

Även den positiva uppmärksamheten är påfrestande.

Missförstå mig ej – den är uppskattad. Men det är jobbigt när



det rycks i en åt höger och vänster. Bara att logga in på Facebook blir en börda. Det lyser rött överallt och alla vill prata och ha en här och där. Det är jättekul men jag är trots allt en gosse från landet och ibland måste jag bara stänga av och koppla ner.

Jag har för tusan över 1000 'gillare' på min Facebook-sida. <3

Vidare har vi konverteringen. Som jag brinner för. Som jag brinner!

Och jag tar med mig brassesambon på en massa judegrejer och han säger alltid: "gu', så trevligt! Och gu' så trevliga alla var! Precis som i Israel! Så jävla välkomnande och underbara!"

Just så!

Jag är på rätt väg men det är lite stress-pessigt ibland. Och jag är inte bra på att hantera det.

### **Elegant!**

Postat 14 december 2012, 14:13 av Kim

Nya numret av Menorah landade i dag på hallgolvet.

På sidan 31 skriver jag om mitt möte med Koby i Ashdod i somras.

Koby som skrev det första brevet som jag publicerade på Letters From Israel.

### **Så gulligt!**

Postat 16 december 2012, 20:46 av Kim

(Bild föreställande ung flicka med israelisk flagga i ena handen och en skylt med "KIM" i stora röda bokstäver.)

Söndagsångesten hann knappt komma in i hallen innan det var dags att vända sig om och gå ut igen.

Någon lade upp denna bild på min FB-sida. "Tel Aviv är fantastisk men det finns mer att se i Israel. Kom till norra delen." Snyft.

## **24 december 2012**

Postat 24 december 2012, 11:39 av Kim

Började dagen med att bläddra i Barnens Bibel.  
Sedan slog jag på en fräsig dänga: "All I want for Christmas is Jews".

## **1000 tack**

Postat 31 december 2012, 18:08 av Kim

Och nu säger jag tack och hej då till 2012.  
Det var ett bra år. Hör och häpna. Efter att ha gnällt i många år (dock ej förra) vill jag nu äntligen jubla.  
2012 betydde att jag blev sambo.  
Jag skrev för Ynet, vilket förändrade allt.  
Jag började skriva på The Times of Israel.  
Jag var med på israeliska Channel 1 samt – ännu festligare – Channel 10.  
Jag intervjuades av både finlandssvensk och tysk radio.  
Jag intervjuades av franskt nätmagasin.  
Och jag var på Madonnakonsert i Finland och jag och sambon besökte Israel.  
Och jag har fortfarande hår på huvudet.  
Så ja, 2012 var ett bra år! 1000 tack!